



## **Gedachte bij Nieuwjaarsdag 2015**

Beste mensen, op deze nieuwjaarsdag met als thema HOOP EN NIEUWE KANSEN een gedachte naar Kees Harte.

Ik hoop in het nieuwe jaar op mensen die bergen verzetten, die door blijven gaan met hun kop in de wind.

Ik hoop op mensen die risico's durven nemen, die vol houden met het geloof van een kind.

Ik hoop op mensen die met dingen durven beginnen waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.

Ik hoop op mensen die met vallen en opstaan niet willen weten van water in de wijn.

Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen en die van te voren niet vragen voor hoeveel of waarom.

Mensen die blijven duwen en motiveren van doe het maar wel en kijk niet als maar om.

Ik hoop dat het goede van vandaag en doorgaat op de dag van morgen.

Ik hoop dat wij de kansen op anders en beter durven aangrijpen en benutten.

Ik hoop op een goed jaar voor u en voor mij.

Ik hoop dat we samen in verbondenheid onderweg mogen blijven met allen binnen onze gemeenschap en dat daar waar lijden, dood en verdriet ons deel worden, wij dat samen dragen.

Ik hoop op een jaar waarvan we over 365 dagen kunnen zeggen; het was een goed jaar, een gezegend jaar en jaar waarin wij de wereld een beetje menselijker, rechtvaardiger en vreedvoller gemaakt hebben.



En daarvoor hoop ik op mensen die in de voetsporen durven gaan staan van dat Kind van Bethlehem, die man van Nazareth, de God van leven die ons elke dag nieuwe kansen aanreikt mee te bouwen aan een wereld andersom.

Amen