



Overweging 11 januari 2015.

Samen onderweg; wat doe je op een kruispunt? Een vraag die deze week wellicht weer heel pregnant aan de orde is gekomen bij de aanslag bij Charly Hebdo.

Samen onderweg zijn is niet gemakkelijk en vraagt telkens weer om tegen elkaar aan te schuren om vervolgens weer verder te gaan ... maar als het schuren niet meer kan ... niet meer mag Niet wordt gezien als ultieme vorm van samenleven en samen onderweg zijn Dan kan schuren overgaan in vuren, iets wat deze week is gebeurd. Daarom nu even een ogenblik stilte voor hen die het leven lieten toen schuren aan elkaar over ging in vuren op elkaar met als triest gevolg: 12 doden.

Samen onderweg en wat doe je op een kruispunt:

Veel in deze viering is al gezegd. Gezegd over kruispunten, over kiezen.

We hebben gehoord dat ook die Man van Nazareth kiest.

Hij staat met zijn 30ste voor de keuze is dat alles wat ik wil: timmeren, tafels en stoelen maken hoe eerbaar ook.

En misschien heeft hij wel die fluisterstem van God gehoord uit de eerste tekst.

En zo staat Jezus op dat kruispunt en kiest voor de weg van God.



Ook wij staan regelmatig op een kruispunten in ons leven. Moeten soms belangrijke en ingrijpende beslissingen nemen of hebben die moeten nemen. Daarbij spelen vragen als: wat wil je met je leven of wat zou ik willen en waarom doe ik dat niet of ... waarom maak ik de keuzes waarom ik ze maak ... niet al onze keuzes, gelukkig maar ook, zullen zo radicaal zijn als Jezus vandaag doet. Alhoewel

Toen u vanmorgen opstond en dacht ik ga dadelijk naar de Jongerenkerk toe hebt u een keuze gemaakt die misschien wel vrij gemaakt is maar ook weer niet geheel vrijblijvend is. Het verhaal vandaag en de verhalen die hier uitgesproken en gehoord worden, zijn niet vrijblijvend. Het kan niet anders dan dat ze je aan het denken zetten ... dat ze invloed hebben op JOUW keuzes, op JOUW leven.

Leven is pas echt leven als je het kunt delen met anderen. Dus onderweg zijn is per definitie al een samen onderweg zijn omdat wij mensen het niet volhouden zonder medemensen. En ook al botsen we wel eens op elkaar, ook al zetten we elkaar wel eens vast op een kruispunt of geven we geen voorrang maar nemen die juist, soms ten koste van die ander dan nog ... onderweg zijn is een samen onderweg zijn. En natuurlijk hebben we momenten dat we even een zijweg kiezen die we even alleen lopen, een zijweg van laat me maar even uiteindelijk verlangen we toch weer naar een mens die ons omarmt en mens die met ons meeloopt.

Zo zijn door al die eeuwen heen mensen samen onderweg. Met vallen en opstaan, met het maken van verkeerde keuzes en van



juiste keuzes, van de juiste afslag nemen en soms de verkeerde.

En ondanks dat alles weten we dat er op al onze wegen iemand is die met ons meetrekt. Die ook al maken we verkeerde keuzes ons op het eind wil opvangen en nieuwe kansen geeft. Het is Hij die ons beweging zet van af het allereerste ontstaan van deze wereld en die Plato de onbewogen beweger noemde. Hij die ons onderweg houdt, gaande houdt vrij laat in onze beslissingen maar nimmer zegt: jij hoort er niet bij want tegen ieder van ons zegt Hij: ik zie jou graag, ik wil er zijn voor jou, ik trek met je op alle dagen van jouw leven ... Kijk ik heb je een weg gewezen, een weg ten leven Probeer, probeer die weg te gaan en als het niet lukt, wanhoop niet ik ben bij je.

Mag die bevestiging, die troostvolle gedachte ons helpen bij het maken van onze keuzes en daar waar wij kiezen voor samen onderweg te zijn, waar we kiezen voor de ander, voor de schepping daar weten wij Hem altijd aan onze zijde.

Amen