



Overweging 10 mei Moederdag en 40 jarig huwelijk Marianneke en Leo

Moeder zijn
is het wondere begin van elk leven dragen.
Het hart zijn
in een harde wereld.
Open oog
voor nood aan tederheid en liefde.
Bron van
begrip en geborgenheid,
attentie voor
het kleine en het goede in de mens,
uitgestoken hand
voor de vader,
kloppend hart
voor het zoekende kind,
reddingsloep
voor velen,
troost en steun
voor zieken en eenzamen.
Eenvoudig goed zijn,
steeds gereed zijn,
nooit moe zijn,
liefde en geluk geven.
Bloem zijn gedurende het leven,
dat is:
MOEDER ZIJN.

'Heb elkaar lief' de laatste woorden in het stuk van st. Jan's evangelie wat we zojuist hoorden.
Ik weet niet hoe het voelt om moeder te zijn. Ik weet niet wat het is om moeder te zijn, wellicht anders dan vader zijn, althans anders dan vader zijn zoals ik dat ben.



Vroeger thuis, maar ook in mijn eigen gezin, en misschien ben ik daarvoor te ouderwets of heeft mijn van mijn 11de tot mijn 20ste jaar wonen in een kloostergemeenschap daar invloed op gehad, waren het mijn moeder en bij ons gezin mijn vrouw het die al die eigenschappen ten toon spreidde en het gezin draaiende hielden en de zaak bij elkaar hebben gehouden.

Moeder zijn is een hele klus. Je bent of je moet als moeder soms een duizendpoot zijn, een manager van de allerbeste soort. Die wil dat, de een weer dit, manlief heeft ook zo zijn nukken en allen verwachten dat alles op zijn plek ligt, het eten klaarstaat als het hen het beste uitkomt en dan wordt in deze samenleving tegenwoordig maar vroeger deden veel moeders dat ook al, van je verwacht dat je ook nog buitenshuis werkt.

Wellicht, dan kijk ik vooral eerst naar mijzelf, zien wij niet eens wat de moeder, wat de vrouwen allemaal doen en vind ik, anderen het misschien heel gewoon, dat het huis gepoetst, de afwas en de was gedaan zijn en als je wat vraagt het meteen voor je gedaan wordt.

En waar blijf je dan zelf moeder? Wanneer kom jij aanbod? Ja, vandaag. Ja. Één dag per jaar hebben we aandacht voor jou al heb je daar zelf niet omgevraagd en is het de commercie die het je opdringt. Kinderen die je verrassen, een man die je misschien vandaag wel helpt in het huishouden ... Eren wij zo onze moeders, eren wij zo de vrouwen die dag in dag uit als ware managers alles managen?

Onze moeders, alle moeders overal ter wereld hebben meer verdiend aan aandacht, respect, liefde dan een dag per jaar want een kind baren en daarmee aan het begin van nieuw leven staan, teder zijn en lief, telkens weer begrip tonen en geborgenheid geven, attent zijn, de uitgestoken hand voor



vader, kloppend hart van het gezin, reddingsloep, troost en steun gevend, altijd klaar staan en nooit moe zijn, begin er maar eens aan.

Daarom chapeau jullie vrouwen, jullie moeders voor zoveel liefde, zoveel uithoudingsvermogen, zoveel managerskunsten. Niet alleen vandaag zou het Moederdag moeten zijn, elke dag zou het Moederdag moeten zijn: niet de cadeaus, niet de aandacht in de media maar de liefde van kinderen en echtgenoten verdienen jullie elke dag.

Heb elkaar lief: geldt natuurlijk ook als je het 40 jarig huwelijk viert. Daarom een paar woorden tot jullie Marianneke en Leo. Als je 40 jaar ben getrouwd dan heb je van alles moet elkaar meegemaakt.

De leuke en fijne dingen naast de minder leuke zaken die in elk huwelijk wellicht ook soms de kop op steken. Het zijn die fijne dingen die je op de been houden maar bovenal de liefde.

Jullie leven is, zo schreef jij Marianneke, niet altijd even gemakkelijk geweest en over rozen gegaan maar ondanks alles heeft jullie liefde, jullie verbondenheid jullie op de been gehouden. Maar ook jullie zorgen voor Freddie die zoals je schreef na jaren weer fijn bij jullie woont, laten iets zien van die boodschap van vandaag uit het evangelie: heb elkaar lief.

Daarom hou vol, blijf elkaar liefhebben. Op de eerste plaats in jullie gezin. Maar jullie laten dat ook zien buiten jullie gezin in betrokkenheid op anderen in wat jullie doen.

Daarom van harte proficiat met jullie 40 jarig huwelijk!