



Overweging 30 augustus 2015

Zoek je jezelf, broeders

Symplistische Verbond

Allemaal op weg naar niets, doen we
zus of zomaar iets.

Soms net echt, maar meestal kitsch,
want wie speelt er nog zichzelf

Weet je nog wanneer dat was, toen je
nog geen ander was

Niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf.



Refrein:

Zoek jezelf broeder, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf.

Dikkerdoenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg

Als je nou 's geen masker droeg, zou je dat niet beter staan

Wat moet je met die Januskop, daar schiet niemand iets mee
op.

't Is een kwestie van een knop, die moet enkel even om.

Refrein:

Zoek jezelf zuster, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf.

De man die op z'n tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt

En nooit iets in z'n oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood

En met make-up van oor tot oor stelt z'n vrouw een ander voor

Dus hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter
staat.

Refrein (3x).



Is het echt?

Thema van deze viering aan het begin van het 51^{ste} seizoen. De lezing van het evangelie is weer een stevige vandaag. Jezus wijst de farizeeën en de wetleraren terecht. Jullie maken je eigen wetten en regels en schuiven die van God opzij, zo hoorden we.

En wij, hoe oprecht, hoe echt zijn wij?

Het lied van de Bie en van Kooten uit de jaren '80 vraagt ook of roept ook op toe echtheid.

Verstop je niet achter maskers, achter dikkerdoenerij, achter make-up.

Als wij de wet van God ons niet in de oren knopen dan zijn wij als die farizeeën en wetleraren. Dan maken ook wij onze eigen regels, onze eigen wetten en wellicht is dat vaak kitsch, een façade om ons achter te verstoppen en doen we ons mooier voor dan we zijn.

In dit 51^{ste} seizoen, na dat jubileumjaar dat achter ons ligt, staan we op een nieuwe drempel. Wie zijn wij als Jongerenkerk Venlo, wie zijn wij, ieder van ons, als lid van die gemeenschap, als christen?

Slaven van onze eigen regels en wetten? Slaven van ons zelfgenoegzaam leven waarbij wij kruimels afgeven aan zoals vandaag aan de mensen waar Gideon zich voor inzet? Of ... menen wij oprecht wat we hier be-amen, uitspreken en uitzingen?

Zo hard als de woorden uit het evangelie richting de farizeeën en de wetleraren en alle toehoorders mogen klinken, ze zijn niet bedoeld om ons te kwetsen. Jezus heeft immers altijd het



beste met ons voor. Van Kooten en de Bie zeggen het in hun lied wellicht iets onorthodox maar Jezus zegt ons vandaag ook: niet wat in ons gaat maakt ons onrein maar wat uit ons komt. Van Kooten en de Bie zeggen in hun lied: wie nooit iets in zijn oren knoopt, gaat nog eens lelijk dood.

Jezus woorden zijn ook een waarschuwing: al die slechtheid maakt de mens onrein. Knoop het in je oren: hou je aan Gods wet en maak niet jullie eigen wetten en regels want ze zijn bedoeld om je achter te verschuilen en je mooier voor te doen of om anderen terecht te kunnen wijzen.

Het staat er niet maar eens zullen wij ook daarvoor onszelf moeten verantwoorden.

De oproep vandaag is dus: wees oprecht, wees echt, wees de mens die je bent en doe je niet beter voor. Leer leven met je tekortkomingen, leer leven met het gebroken bestaan dat wij mensen leven maar blijf eerlijk, open, echt!

Dat ons dat als mensen, dat ons dat als Jongerenkerk gegeven mag zijn: oprechte mensen, oprechte gemeenschap zijn die laten zien en uitstralen waar ze voorstaat: proberen te leven in de geest en de letter van het evangelie.

Leo Brueren zou zeggen: wees liefde voor elkaar in alles wat je doet, zegt en uitstraalt. Want de liefde heeft altijd het laatste woord en de liefde vergeeft ook zaken die tussen ons mensen fout of verkeerd gaan. Echte en oprechte liefde vergaat nooit.