



---

## **Overweging 20 december 2015**

### **Verwachting**

Maria en Elisabeth zijn twee nichtjes van elkaar, beiden in verwachting. En we hoorden het zojuist; Maria gaat op bezoek bij Elisabeth. Een bekend verhaal.

Verwachten ... verwachting ... beiden vrouwen verwachten een kind. Johannes de Doper wordt enkele maanden eerder geboren dan Jezus wiens geboortefeest nabij is.

Moeders en vaders die een kind verwachten hebben natuurlijk veel verwachtingen van hun kind.

Maar welke verwachtingen hebben wij eigenlijk nu we zo toelevan naar Kerstmis?

Verwachten we überhaupt wel iets of is het weer net zoals vorig jaar en de jaren ervoor...

Verwachten wij meer van kerstmis dan lekker eten ....

Gezelligheid, sfeer ... En wat betekent kerstmis eigenlijk voor ons?

Maar misschien kunnen we de vraag beter andersom stellen: wat mag dat kerstkind van ons verwachten?

Zijn wij bereid om dit jaar dat wat we uitzingen over enkele dagen; vrede op aarde daadwerkelijk waarheid te laten worden te beginnen in het klein: in onze gezinnen, in onze straat, in onze Jongerenkerk?

Zijn wij bereid om wat we hier wekelijks vieren: delen wat je hebt en delen wat je bent nu dagelijks werkelijkheid te laten worden?

Zijn wij bereid om voor wat we met kerst op tafel zetten een eerlijke prijs te betalen?



---

Wat mag dat kerstkind van ONS verwachten?

Wat mogen die boeren in Latijns Amerika die centraal staan in de actie Solidaridad van ons verwachten? Mogen ze wel iets verwachten of ... is het op 27 december weer gewoon business as usual.

Een lichtje doen branden, zo lazen we net, is durven zeggen dat niemand enkel op zijn eigen benen kan staan, is beleven dat we aan en met elkaar verbonden zijn.

We hebben gebeden dat we nieuwe mensen mogen worden. Mensen waarin anderen Gods beeld herkennen en mensen ook die Gods beeld herkennen in medemensen om ons heen: ongeacht wie die ander is.

We hoorden dat er de geboorte aanstaande was van een Kind dat ons de vrede, de liefde leert, een weg ten leven, leven zoals het leven bedoeld is: oprecht, geloofwaardig, menselijk. En straks bidden we nog dat we niet Onze Vader moeten zeggen als we nog altijd egoïstisch zijn, als je jezelf alleen vastklampt aan aardse dingen, als je alleen maar bid voor brood op je eigen tafel, als je niet het goede zoekt in mensen. Daar waar we kerstmis alleen maar vieren als uiterlijk feest van gezelligheid, sfeer en lekker eten, zeg dan niet amen.

Wat mag het kerstkind van ons verwachten?

Laten we dit in de dagen die voor ons liggen overwegen. Mag kerstmis 2015 een kerstfeest omgekeerd zijn: een lam dat bij de wolf slaapt, de fruitboer die in 2016 een beter leven krijgt, de medemens die leeft in de marge van onze samenleving die niet meer voorbij gelopen en over het hoofd gezien wordt, de vluchteling die niet tevergeefs op onze deur klopt.



---

Mag het licht van de vier adventskaarsen ons hart verlichten op weg naar die vreedevolle, rechtvaardige en eerlijke wereld zo graag gewenst door zovelen, vooral door hen die staan aan de andere kant van de streep.

Wat verwachten wij van Kerstmis en wat mag het Kerstkind van ons verwachten?