



---

## **Overweging 1 januari 2016**

### **Nieuwjaarsdag**

'Een zegen zijn' het thema van deze viering zo aan het begin van het nieuwe jaar.

Gisteravond in de laatste viering van het oude jaar keken we in de spiegel en stelden we ons de vragen:

Wat was goed?

Waar had ik het anders kunnen doen?

Waar was ik dankbaar voor?

We hadden ook kunnen vragen: waar was ik in het afgelopen jaar een zegen voor anderen geweest of misschien nog wel moeilijker waar waren anderen een zegen voor mij?

'Een zegen zijn', dat zit hem niet in de grote dingen die je doet. Anderen ervaren als een zegen evenmin.

Zoals we hoorden in de inleidende woorden van Truus hoorden we al: kijk in de ogen van een lijdende, kijk in de ogen van een zieke, kijk in de ogen van hen die op straat leven, kijk in de ogen van hen die het niet meer zien zitten in het leven ... kijk in de ogen van je medemens en .... Je ziet wat je te doen hebt .... Tenminste als je ECHT kijkt.

Wie denkt dat 'een zegen zijn' het zit in dure cadeaus of grootse dingen is de afgelopen zoals de herders in het veld niet op bezoek geweest bij dat kind in de kerststal. Want ... die herders, toch niet mensen van het zachte soort of geitenwollentypes, gaan naar de stal, zien het Kind en raken bewogen en raken vol van dit kind zodat ze het overal gaan vertellen. We hoorden het net.



En wij, raken ook wij bewogen bij het zien van dat Kind in de kribbe, raken wij bewogen als wij een zieke, een lijdende, een vluchteling, een dak- en thuisloze, iemand die het leven allemaal te veel is geworden, iemand die ...of zijn wij mensen daar te veel voor afgehard. Of zoals gisteravond gezegd in de woorden ter overweging te realistisch te veel realisten voor geworden.

In de kerstnachtviering ging het over herberg en stal, ging het over twee werelden die elkaar vaak niet ontmoeten of liever gezegd het liefst mijden omdat we liever elk in onze eigen wereld blijven omdat het daar voor beiden het comfortabelst is.

Daarmee blijven hen die arm zijn maar ook arm in de geest van niet mee mogen doen, gemeden worden, afgescheept worden, niet meer van waarde zijn in de ene wereld de wereld waar velen van ons NIET toe willen behoren en de rijken, de gesettelde, zij die het goed hebben, zij die niet elke dag zich zorgen hoeven te maken over de dag van morgen voor henzelf of hun kinderen in die andere wereld.

“een zegen zijn’ wil juist zeggen dat we de grenzen tussen die werelden slechten. Een zegen zijn deed dat Kind dat als man van Nazareth er alles aan deed in zijn leven om die grenzen op te heffen: eten met tollenaars, met prostituees, met melaatsen en uitgestotenen.

De herders voelden dat bij de aanblik van dit kind.

En wij.... Zien wij het ook? Mag in 2016 de grens tussen de werelden van arm en rijk, van hen die mee doen en hen die niet mee mogen doen, van hen die ziek zijn en gezond, de grens tussen zij die vrolijk door het leven fietsen en hen die met alles maar tobben geslecht worden, geslecht door ons



---

doen en laten, ons handelen, ons medemens zijn, onze solidariteit.

Een hand om een schouder, een bemoedigend woord, iemand die ons niet aanstaat mee te laten doen, anderen het gevoel te geven je mag er zijn wie en hoe je bent bij mij ben je welkom.....

Geen grote grootse dingen die de krant of het journaal halen maar voor mensen grootse geschenken want zo kan 2016 een jaar worden waarin de wereld weer een stukje meer menselijker, rechtvaardiger en solidair wordt.

Dat wens ik ons, dat wens ik de samenleving en alle mensen toe.

Zalig en gelukkig Nieuwjaar. Dat het zo mag zijn.