



Overweging 6 maart 2016

2^e Paasdag

Gedachte als overweging tweede Paasdag

Als mens hier op aarde
Hij was het hart van God.
Hij was ook een van ons
Hij heeft als mens geleefd hier op aarde.
Hij had geen macht.
Was meester in het dienen.
Zijn stem heeft hij niet verheven maar hij sprak velen aan.
Hij schreeuwde niet, maar fluisterde in ieders oor:
Heb jezelf lief en precies de ander!

Geknakte riet brak hij niet
Hij hielp kreupelen weer op weg.
Verheugt u, zei hij.
Vrees niet, zei hij.
Ik ben die ben voor jou.
Hij nam het op voor armen en ontrenten.
En als er klappen vielen, ving hij ze op.

Alles heeft hij welgedaan.
Wij hebben het van horen zeggen en dat getuigenis is
betrouwbaar.

Hij is niet dood.
Hij leeft hier, daar overal waar mensen hart hebben voor
elkaar.