



Dit evangelie dat volgt op het evangelie van vorige week van de zaaier klinkt ons bekend in de oren. Het gaat over, naar mijn idee, oordelen over.

Afkomstig uit de agrarische wereld kan ik het onderscheid wanneer ik met de auto langs de velden rijdt snel maken. Dat stuk land ligt er goed bij en op een andere plek waar tussen de aardappels, de bieten, en de mais veel groeit wat er niet thuis hoort, heb ik snel het oordeel klaar. Hier mag wel eens wat aangedaan worden.

Zo is het ook vaak als we kijken naar mensen. Hoe snel hebben wij ons oordeel niet klaar of hoe snel plakken we niet een etiketje iemand. Die is te dik die zal wel te veel eten. De ander is weer te mager en die zal dan wel anorexia hebben. Weer een ander loopt er slonzig bij en daar zal wel iets mee aan de hand zijn en die, die En zo delen we mensen in hokjes in. De een mag erbij horen, de ander mijden we liever en mag niet mee doen.

Vandaag zeg Jezus ons: niet doen!

Niet oordelen, niet veroordelen want weet jij wel precies wie die ander is, wat die ander doet, wat die ander kan of niet kan. Waar Jezus ons vandaag voor wil waarschuwen is om mensen, om elkaar in te delen in groepen en om elkaar etiketten op te plakken.

Wellicht is een goede opdracht om vandaag mee te nemen voor de komende week om telkens weer als je iemand ziet eens na te denken hoe jij tegen die ander aankijkt en daarna te checken of jouw eerste oordeel wel klopt. Het kan misschien een eyeopener zijn als je, misschien wel vaker dan je denkt, je eerste oordeel moet bijstellen.



In het evangelie laat Mt. De boer zeggen: bij de oogst zal ik de tarwe van het kruid scheiden.

Die boer mogen we in plaats zetten van de God van het leven.

Die God zal uiteindelijk, althans dat geloven we al weten we niet hoe dat zal zijn en wanneer, ons leven bezien en oordelen. Hoe dat oordeel uitvalt weten we niet, dat weten we niet over onszelf, niet over de ander. Alles wat wij daarvan vinden, is ons vinden. Alles wat we er over zeggen en roepen, ons ons roepen en zeggen. Hoe God tegen ons en de ander aankijkt, dat kunnen wij niet weten, sterker nog in benadering niet weten omdat God kijkt met andere ogen of omdat God groter is dan wij kunnen denken en bevatten.

Dus aanvaard de ander zoals hij of zij is. Sluit niemand uit. Veroordeel de ander niet om wie hij is, om wat hij doet, om hoe hij eruit ziet. In iedere mens, ja zelfs in ieder plant en elk dier, in alles wat er leeft op aarde en ja ook onze wereld zelf bevat meer goeds dan we op het eerste gezicht waarnemen.

Open je ogen, zie wat niet op het eerste gezicht te zien is en oordeel niet op jij ook niet geoordeeld wordt.