

JK

JOUW KERK

Nieuwsbrief
voor medewerkers en bezoekers
januari 2016

Leef

Droom

Geniet

Heb lief

inhoud

01. Agenda januari - februari 2016
02. Vieringen januari - februari 2016
03. Verjaardagen in januari
04. Een nieuw jaar - *Hub*
06. Onze tijd - Gods tijd - *gedachten bij het nieuwe jaar*
06. Uitnodiging voor de nieuwjaarsontmoeting
07. Gelukkig nieuwjaar
08. Samen ontbijten
09. Tips voor 2016 (en daarna)

her en der: gedachten ter inspiratie

achterpagina: praktische informatie



agenda januari - februari 2016

januari 2016

- 01 11.00 u. (elf uur !) viering van Nieuwjaarsdag
- 03 10.00 u. JK-zondagviering
- 03 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting in voorportaal *(tot 13.00 u.)*
- 10 10.00 u. JK-zondagviering
- 17 10.00 u. JK-zondagviering
- 20 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2016 *(tot 15.30 u.)*
- 21 20.00 u. vergadering JK-bestuur *(tot 22.00 u.)*
- 24 10.00 u. JK-zondagviering - communicanten stellen zich voor
- 25 16.30 u. overleg Pastoraal Team *(tot 18.00 u.)*
- 31 10.00 u. JK-zondagviering

februari 2016

- 01 19.30 u. bijeenkomst ouders communicanten *(tot 21.00 u.)*
- 07 10.00 u. JK-zondagviering - *Vastelaovend*
- 10 19.00 u. Aswoensdag - gebedsdienst
- 12 16.00 u. inzegening huwelijk Dries en Lenie
- 14 10.00 u. JK-zondagviering - *1^e zondag 40-dagentijd*
- 21 10.00 u. JK-zondagviering - *2^e zondag 40-dagentijd*
- 22 16.30 u. overleg Pastoraal Team *(tot 18.00 u.)*
- 24 13.30 u. bijeenkomst communicanten *(tot 15.30 u.)*
- 25 20.00 u. vergadering JK-bestuur
- 28 10.00 u. JK-zondagviering - *3^e zondag 40-dagentijd*

vieringen januari - februari 2016

Vrijdag 1 januari 2016, 11.00 uur

Nieuwjaar

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch en Truus
van der Heijden

Assist.: Dries Verhoeckx

Muziek: JK-koor

Zondag 3 januari 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Pastoraal Team

Assist.: Nicole Scheepers

Muziek: JK-koor

Aansluitend: nieuwjaarsontmoeting

Zondag 10 januari 2016, 10.00 uur

Breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Marjo Bongers

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Woensdag 13 januari 2016, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie/thee

Zondag 17 januari 2016, 10.00 uur

Spiritualiteitsviering

Voorg.: Spiritualiteitsgroep

Muziek: Gé van der Heijden (*piano*)

Zondag 24 januari 2016, 10.00 uur

Breken en delen

*De communicanten van 2016
stellen zich voor.*

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub v. d.
Bosch

Assist.: communicanten 2016/
Henneke + Gonnie

Muziek: ouders communicanten

Zondag 31 januari 2016, 10.00 uur

Breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie en Bert Kort

Muziek: Marianneke Beurskens (*piano*)

Zondag 7 februari 2016, 10.00 uur

Carnavalsviering - breken en delen

Voorg.: Peet en Truu

m.m.v. Carnavalsvereniging Jocus

Toekôms

Muziek: Zoeë is 't laeve

Woensdag 10 februari 2016, 19.00 uur

ASWOENSDAGGEBEDSDIENST

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen (Taizégroep en
samenzang)

Zondag 14 februari 2016, 10.00 uur

1^e zondag Veertigdagentijd

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: JK-koor

Zondag 21 februari 2016, 10.00 uur

2^e zondag Veertigdagentijd

Viering in Taizéstijl

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen + samenzang

Zondag 28 februari 2016, 10.00 uur

3^e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Max Görtjes

Muziek: Gospelkoor Spirit of Love

verjaardagen januari

- 04 jan. Herman Flüggén - *technische zaken*
- 07 jan. Charles van Dril - *JK Big Band (trombone), Triple Quartet*
- 07 jan. Jayden Huygens - *communicant 2013*
- 13 jan. Hannie Kort - *Prisma/liturgie overleg, werkgroep liturgie*
- 18 jan. Liz van den Brand
- 21 jan. Petra Verhoeckx - *bloemengroep, kerststal, Triple Quartet*
- 23 jan. Nanske Lahaye
- 29 jan. Els Brauckman
- 30 jan. Astrid van den Velden - *koorlid*
- 31 jan. Angelique Pijnenburg - *dirigent JK-koor*

Aanvaarding betekent niet dat je het altijd eens bent met wat iemand zegt of doet. Werkelijk aanvaarden betekent voor iemand de ruimte zijn. Alleen aanwezigheid aanvaardt. Het ego kan slechts instemmen of afkeuren. Aanwezigheid is de ruimte van de liefde.

Scott Kiloby

een nieuw jaar

Een nieuw jaar staat weer voor de deur. Elke dag in dat nieuwe jaar biedt een nieuwe kans, nieuwe mogelijkheden. We weten niet wat 2016 ons zal brengen. Misschien maar goed ook, zo blijft het leven en ook elke dag weer verrassend.

Ook als Jongerenkerkgemeenschap weten we niet wat 2016 ons brengen zal. Ook voor onze gemeenschap biedt elke dag volop kansen en mogelijkheden om waar te maken wat we elke week weer opnieuw vieren: delen wat je hebt en delen wat je bent. In die zin worden we ook in 2016 weer uitgedaagd een aansprekende gemeenschap te zijn waar mensen een plek, een plaatsje kunnen vinden als ze zoekend naar zin, inspiratie en een beetje levensgeluk aan onze deur kloppen.

Aansprekend en inspirerend blijven vraagt om je steeds weer af te vragen of onze manier van handelen, onze presentie in de samenleving, onze manier van vieren nog past in de huidige tijd, bij de mens van 2016. Dat houdt in dat je kritisch durft te kijken naar wat er nu is, wat we nu doen en dat je open durft te staan voor vernieuwende vormen van presentie en vieren. Dat is een zoektocht die niet nieuw is maar ons ook in 2016 weer uitdaagt. Het is een zoektocht die vraagt dat je niet met oogkleppen op loopt, maar met open ogen en open oren de tekenen van de tijd verstaat zonder je zelf of waar je voor staat te verloochenen. Het uitdragen van die boodschap van liefde, licht zijn voor de mensen om ons heen, voor de stad, voor hen die op ons een beroep doen kent vele gezichten en vele vormen. De Jongerenkerk mag zich gezegend weten met het feit dat ze een proeftuin mag en kan zijn waar ruimte is voor zo'n zoektocht.

Dan nog kunnen nieuwe en vernieuwende vormen van presentie en vieren slechts slagen of succesvol zijn in onderlinge goede communicatie EN als ze draagvlak hebben binnen onze gemeenschap.

Mag 2016 een jaar zijn waarin we aan de grote pluriformiteit die er al is als het gaat om present zijn in de samenleving, als het gaat om onze wekelijks vieringen, wellicht nieuwe vormen daaraan toe mogen voegen. Welke dat eventueel zijn of kunnen zijn, dat weet ik nu ook niet. Wat ik wel weet is dat ook wij als Jongerenkerk niet mogen verstarren en berusten in wat er nu is. Samen kerk-zijn, samen gemeenschap-zijn vraagt telkens weer opnieuw: doe je wel het goede en doe je het goede goed genoeg? Soms moet je wellicht iets wegsnoeien en soms iets nieuws toevoegen, soms tegen de stroom in zwemmen en dan weer je laten drijven op de golfbeweging die er al is, soms moet je enthousiast iets omarmen en soms op de rem trappen omdat we onderweg elkaar dreigen te verliezen.

Zo wil ik graag met u allen in dat nieuwe jaar, in 2016, onderweg zijn. Kijkend naar wat is, kijkend naar wat anders kan, kijkend naar wat misschien wel anders moet. Ik wil dat vooral met iedereen SAMEN doen. Elkaar daarbij inspirerend, elkaar daarbij meenemend en elkaar daarbij dragend en vooral ervoor zorgend dat we niemand onderweg verliezen of voorbij lopen, of over het hoofd zien.

Alleen als we het samen doen maken we er méér van, zo luidt een oude slogan van Vastenactie. Deze slogan gaat ook op voor onze gemeenschap want juist in het SAMEN zit onze kracht al méér dan 50 jaar.

Als wens spreek ik uit: mag 2016 voor een ieder een goed jaar worden. Een jaar waarin ik ieder veel voorspoed, geluk en veel goede dagen toewens. En als tegenslag, die er ongetwijfeld ook zal zijn, op onze weg komt, dat we dan mogen ervaren dat we er niet alleen voor staan. Dat we ervaren dat de kracht van samen gemeenschap zijn is: dat je niet alleen loopt en dat er altijd een hand, iemand om je heen is, die je opvangt.

In die zin wens ik ieder: een zalig en voorspoedig 2016

Hub van den Bosch

Wie het idee heeft dat hij iets moet loslaten, leeft in de veronderstelling dat hij ergens aan vastzit.

Alexander Smit

Een relatie is een zeer getrouwe spiegel.

Als we de ander aanzien voor de bron van geluk en liefde dan zal de relatie onvermijdelijk tot conflicten leiden.

Rupert Spira



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

onze tijd - Gods tijd

bij het nieuwe jaar

God
van mijn uren en mijn jaren,
U hebt me veel tijd gegeven.
Die ligt achter mij en hij ligt voor mij.
Hij was van mij
en wordt van mij,
en ik heb hem van U.
Ik dank U
voor elke slag van de klok
en voor elke morgen
die ik zie.

Ik vraag U niet
me meer tijd te geven.
Maar ik vraag U om ieder uur
heel kalm en beheerst
te kunnen vullen.

Ik vraag U dat ik
een beetje van deze tijd
vrij mag houden
van bevel en plicht,

een beetje mag reserveren
voor stilte
een beetje voor spel
een beetje voor mensen
aan de rand van mijn leven
die een beetje troost nodig hebben.

Ik vraag U om zorgvuldigheid,
dat ik mijn tijd niet verdoe,
niet verspil, niet verkwist.
Elk uur is een strook land.

Ik zou die met de ploeg
willen openleggen,
ik wil er liefde instorten,
gedachten en gesprekken,
opdat er vruchten groeien.
Zegent U elk van mijn dagen in het
nieuwe jaar.

Jörg Zink



*Het bestuur en de medewerkers van de
Jongerenkerk Venlo nodigen u van harte uit
voor de Nieuwjaarsontmoeting op zondag
3 januari 2016 van 11.00 - 13.00 uur
JK Venlo Minderbroedersstraat 1, Venlo*

gelukkig nieuwjaar

Gelukkig Nieuwjaar ! Je hoort het, je wenst het anderen toe ... maar ...
Wat is 'gelukkig' precies? Wát wensen we elkaar nu eigenlijk toe?
Bedoelen we een 'vet jaar' : materiële voorspoed, zakelijk succes?
Nou een beter draaiende economie is natuurlijk best belangrijk.?
Gaat het dan om genieten? Veel mooi weer, mooie vakanties en veel slagroom?

Gezondheid is denk ik voor ons toch belangrijker?!
Maar is gezondheid ons diepste geluk...? Ik denk het niet.
Natuurlijk willen we allemaal lang leven en gezond oud worden.
Maar dieper geluk is nog, ook al hebben we kwalen, of zijn we ziek, dat we geliefd worden, en dat we in de liefdesband met de mensen om ons heen en met God – zin en overgave beleven – aan wat we nog wel kunnen – en aan de levensstijd die ons nog geschonken wordt.

Gebod om kalmte

God, schenk mij
de kalmte
om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
de moed
om te veranderen wat ik kan veranderen;
en de wijsheid
om het verschil hiertussen te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven;
om van één moment tegelijkertijd te genieten;
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede;
Om deze zondige wereld, net als Hij deed,
te aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn;
Om er op te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten
als ik me aan Zijn wil overgeef;
Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn,
en om met Hem overgelukkig te zijn:
Voor altijd in het volgende leven. Amen.

(Ronald Niebuhr)

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten: **zaterdag 16 januari 2016 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom.

In verband met de enorme belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers:

Tel: 06-41880818

e-mail: marjobongers@ziggio.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,

Marjo Bongers

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.

Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.

Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick

tel. 077 - 3874141

(dag en nacht)

tips voor 2016 (en daarna)

wijsheden uit China

- Beloof niets wanneer je vol vreugde bent; beantwoord geen brieven wanneer je vol woede bent.
- Het is de tegenwind die de vlieger doet opstijgen.
- Ook voor de keizer zijn twee eetstokjes genoeg.
- Houd van je burens, maar haal de schutting niet weg.
- Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen
- Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen.
- Hak zelf het hout voor je vuur, dan wordt je twee keer warm.
- Pas met de laatste steen was de grote muur voltooid.
- Deugd blijft niet lang eenzaam, zij krijgt spoedig burens.
- Wie alles luchtig opneemt, kan geen succes hebben; maar wie geen succes heeft, moet dat luchtig opnemen.
- Goede plannen voer je uit voor je ze aan de stadspoort verkondigt.
- De waterput staat stil en brengt velen in beweging.
- Sla nooit een vlieg dood op het hoofd van een tijger.
- Als je de berg niet beklimt kun je niet ver kijken.
- Wie de golf wil neerduwen, maakt golven.

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 31 januari 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 22 januari aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl