



Overweging zondag 4 december 2011.

Eurocrisis, politieke crisis, bankencrisis, oplopende werkeloosheid. We zitten in een wintertijd als het om economische groei en vooruitgang gaat.

We zitten ook letterlijk in de wintertijd.

We hoorden het aan het begin van deze viering:

Advent is wintertijd:

waarin we de koude te lijf gaan

en verlangen naar warmte en geborgenheid.

En we weten ons verbonden met mensen

ook hier bij ons die door armoede en uitsluiting menselijke warmte te kort komen.

Mensen die, soms letterlijk, in de kou staan.

En te midden van die wintertijd, te midden van die politieke crisis, eurocrisis en bankencrisis horen we Jan de Doper roepen:

Kom tot inkeer, wordt nieuwe mensen.

Maak de paden recht voor Hem die na mij komt.

En volgens mij is dat hard nodig want voor mij is het steeds duidelijker aan het worden dat al die crises leiden tot iets dat lijkt op een solidariteitscrisis.

Als een misschien wel bekendste oud-venlonaar oproept tot het bezuinigen van 4 miljard op ontwikkelingssamenwerking, als de zorg onbetaalbaar wordt voor mensen met een kleine beurs, als op bibliotheken gekort wordt ten gunste van een groot project, of zoals laatst in de krant stond in Venlo de mensen met een uitkering het in de komende jaren gaan merken wegens kortingen van overheidswege enz. enz. dan spreek ik over een gebrek aan en crisis in onze solidariteit met hen die elke maand of elke dag moeten sappelen om rond te kunnen komen..

En juist zij, zij die leven aan de rand van de samenleving, staan in het middelpunt bij hem waarover Jan de Doper zegt: maak de paden recht, kom tot inkeer en ommekeer en wordt nieuwe mensen om Hem goed te kunnen ontvangen.



Kijk mensen, hiervoor liggen goudblokjes.
We zitten in de Solidaridad/Solidariteitsaktie Goed Goud.
En laten we niet negatief zijn. Ieder van ons als dat goudblokje.
Goudeerlijk, voor geen goud te missen in de keten van mensen zoals een lied luidt: jij bent een deel van de keten, de keten bepaald het getij. Het getij is het kennen en weten. Een deel van de keten ben jij.

Dus voor de keten is ieder goudwaard. Proficiat daarmee. We kunnen niet zonder ieder van ons want dan is de keten kapot, verbroken. Maar die mooie goudblokjes hebben ook een schaduwzijde. De winning ervan is niet zo mooi als dit goudblokje blinkt. Het is niet allemaal goud wat er blinkt.

Onlangs was bisschop Ramazinni uit Guatemala in Roermond op bezoek. Hij hield daar een verhaal over goudwinning. In zijn bisdom San Marcos zijn verschillende goudmijnen die gerund worden door multinationals. Het goud raakt op en de mijnen zijn bijna uitgeput en men gaat vertrekken. Vele jaren heeft men de grond leeggeroofd van het goud met vele chemicaliën die het milieu en de mensen ziek hebben gemaakt. Van de winsten bleef 2% in Guatemala ten gunste van de mensen daar maar de rest verdween naar het rijke Noorden.

Bisschop Ramazinni is op bezoek geweest bij de multinationals in Zwitserland en Finland om te vragen: hoe gaan jullie de zaak op een goede manier achterlaten? Wie betaald de kosten om het milieu te laten herstellen. Maar niemand geeft thuis. Ook het IMF niet, ook onze grote banken niet, ook de pensioenfondsen niet omdat dit ONS geld gaat kosten en daar willen de groten niet aan uit angst van alle kanten op hun kop te krijgen.

Wel halen maar solidair zijn met de mensen die het werk doen voor onze welvaart: ho maar.

Wel 10 jaar profiteren van de Grieken maar als het misgaat solidair zijn met de gewone Griek: ho maar.

Wel vrienden zijn met Berlusconi maar als het fout gaat moet de gewone Italiaan het zelf maar betalen.



Solidariteit is oké maar niet ten koste van onze eigen welvaart.

We zitten in de wintertijd:

Hier in Venlo mensen die op straat moeten slapen, gewone venlonaren.,
Hier in venlo mensen die op straat moeten slapen, mensen uit Oost-
Europa die welkom zijn als we ze kunnen gebruiken maar waar we als ze
op straat komen te staan de handen van aftrekken.

Goud voor onze welvaart: fantastisch dat onze pensioenfondsen zo goed
zorgen voor ons welvaartpensioen maar mag dat ten kosten gaan van
milieu en mensen?

We zijn allemaal goudwaard voor de keten, onmisbaar. ALLEMAAL.

Wordt tot nieuwe mensen.

Kom tot inkeer en ommekeer.

Maakt de wegen recht.

Wordt solidair, sluit armoede uit over drie weken is het Kerstmis zorg dat
dan de wegen recht zijn in ons leven: wordt een nieuw mens