



Overweging start 48^e seizoen, zondag 19 augustus 2012

Geloven doe je samen.
Jongerenkerk zijn dat doe je samen.

Onze grote vriend Paulus heeft ooit geschreven over kerk-zijn en dat vergeleken met een lichaam.

Een lichaam dat vele ledematen kent, vele aderen en adertjes, veel organen.

En het lichaam is op zijn best als alles goed werkt.

Werkt één van de onderdelen niet goed, als is het ook het kleinste haarvat of kleinste adertje dan is het lichaam niet optimaal. Dan hapert er iets en zit je niet goed in je vel.

Zo aan het begin van dit nieuwe 48ste seizoen wil ik dit verhaal aanhalen omdat dit ook geldt voor onze Jongerenkerk.

Wil het 48ste seizoen een goed, een best, een optimaal seizoen worden dan is iedereen en alles daarbij nodig en van levensbelang. Ieder op haar of zijn plaats, ieder met haar of zijn inbreng, hoe klein of hoe groot dan ook speelt daarin een rol en ontbreekt die schakel dan loopt het geheel mank.

Niemand, niemand is belangrijker dan de ander. Niemand is meer en niemand is minder.

Van pastor tot bezoeker van de solidariteitmaaltijd, van bestuurder tot en met de vrouw of man die aanklopt voor een euro, van koor tot en met diegenen die zorgt dat het hier schoon en zuiver is ... en ga zo maar door: ieder heeft haar of zijn plek in het geheel.

Geloven doe je samen, Jongerenkerk zijn dat doe je samen.

Belangrijk is, en hier een vergelijking die Leo ook vaak gebruikte, is het dat je elkaar regelmatig treft bijvoorbeeld op de zondagmorgen om net zoals een voetbal elftal met elkaar te trainen. De woorden die ons inspireren om samen te bouwen aan deze Jongerenkerk tot ons te laten komen. Om met en naar elkaar uit te spreken wat goed gaat, wat goed is en wat beter kan, beter moet en dan niet in een verwijtende sfeer maar op een opbouwende kritische toon met respect voor de ander.



Is het nodig samen te komen om brood te breken en delen met elkaar ten teken van verbondenheid en betrokkenheid op en met elkaar.

Het 48ste seizoen start vandaag. Mag het een goed seizoen worden. Ik hoop dat ieder zich in dit 48ste gekend, erkend, gezien en gerespecteerd zal voelen. Dat iedereen het gevoel mag hebben ja, ik hoor erbij, ik doe ertoe en vergeet niet ieder van medewerker tot bestuurder, van pastor tot en met bezoeker, elke vrouw, elke man is nodig. Niemand is meer, niemand is minder ... als jij niet mee mag, niet mee kunt doen is de keten doorbroken, is het lichaam ziek, is de Jongerenkerk ziek.

Alleen samen, ja, alleen samen maken we dit 48ste seizoen tot een goed seizoen.

Dat het zo mag zijn.