



Overweging zondag 20 januari 2013

Vandaag het evangelie van de bruiloft te Kana. Water dat in wijn verandert, dat is meestal dat blijft hangen, maar daar gaat het niet om in dit stukje evangelie.

De boodschap zit in de woorden van Maria: doe nou maar wat Jezus zeggen zal.

Het gaat over hoe mensen met elkaar en met God omgaan. Dit evangelie grijpt terug op Jesaja die zo'n 7 eeuwen voor Jezus geboren wordt de mensen oproept toch zich te houden aan Gods woord.

En om duidelijk te maken hoe die verhouding tussen mensen onderling en tussen mensen en God zou moeten zijn gebruikt hij het beeld van twee mensen die van elkaar houden en verliefd zijn op elkaar. Die twee mensen, hebben als het goed is, alles voor elkaar over.

En zoals twee mensen die van elkaar houden alles voor elkaar over hebben zo zouden we ook onze band met God moeten zien. God immers houdt van ons allemaal, heeft alles voor ons over en omgekeerd zou dat ook voor ons naar God dienen te gelden.

Daar dit niet zo goed lukte destijds en niet zo goed lukt in onze tijd, kwam Jezus en vertellen wij vandaag de dag nog steeds over Jezus omdat in hem die onvoorwaardelijke liefde tussen Jezus en zijn medemensen en Jezus en God duidelijk aan het licht kwam.



Dus 700 jaar na Jesaja, die dromer en ziener die ons een mooi wereldbeeld voorschilderde van een wereld waarin een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden* en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil

Staat vandaag Jezus op en begint hij zijn openbare leven op die bruiloft in Kana met na vorige week gedoopt te zijn. En Maria, die haar zoon lang niet altijd heeft kunnen volgen in zijn leven, beseft wel dat Hij een bijzondere mens is en zegt ons vandaag ook weer: doe nou maar wat Jezus zeggen zal.

Een zin die we nog steeds niet ons ter harte nemen want vorige week baden we nog in het moment van inkeer dat wij wel zeggen dat Jezus de Weg is, maar wij dikwijls andere wegen gaan. Dat Jezus de Waarheid is maar wij vaak geen aandacht hebben voor zijn woorden.

Dat Jezus het leven is maar wij ons vaak vasthouden aan ons hebben en houden in plaats van ons te wagen aan het leven dat hij ons beloofd.

Onze liefde, onze verliefdheid op God en daarmee op elkaar moet dus nog steeds groeien. En zoals elk huwelijk elke dag weer hard werken is, want trouwen is nl. een werkwoord moet onze onderlinge relaties ook elke dag gevoed worden en gekoesterd zodat ze kunnen groeien en daarom is het



belangrijk dat je niet het beste allemaal in het begin verschenkt, zie het verhaal van de wijn, maar dat je ook en misschien wel heel nadrukkelijk het beste een beetje achter de hand houdt voor de minderen momenten om het dan ook met elkaar uit te houden.

Er is dus nog veel werk te doen opdat onze kruiken vol blijven met het goede. Het goede verbeeldt op de voorpagina met het hart. Het hart als symbool voor liefde, onuitputtelijke liefde zoals God onuitputtelijk ons van zijn liefde deelt.

Vandaag op deze bijzondere dag brengt dat woord liefde me bij Leo Brueren. Als je Leo vroeg wat de essentie van ons geloof was, van dat Goede Nieuws dat Jezus die timmermanszoon uit Nazareth bracht dan was dat voor hem de liefde.

Het motto binnen deze geloofsgemeenschap delen wat je bent en delen wat je hebt is natuurlijk een uitvloeisel van de liefde die mensen voor elkaar kunnen opbrengen. En in zijn leven heeft Leo velen tijdens huwelijksvieringen met elkaar in liefde verbonden. In zijn leven heeft hij zelf ook kwistig van zijn liefde uitgedeeld aan mensen om hem heen. Uitgedeeld aan mensen op hoge posities maar zeer nadrukkelijk en vooral naar hen die aan de zelfkant van het leven hun dagen slijten zoals de dak- en thuislozen, mensen met problemen, vluchtelingen. Voor ieder had Leo een woord van liefde.

Maria zei en zegt ons vandaag: doe maar wat Jezus zeggen zal ...

Leo heeft zich die woorden zijn levenlang aangetrokken, dat wij dat ook doen dan vullen ook wij onze kruiken met goede wijn die we dan verschenken aan mensen om ons heen opdat het visioen van Jesaja waarheid kan worden.



Amen.