

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
januari 2013



inhoud

01. agenda januari - februari 2013
02. vieringen januari - februari 2013
03. adventsactie Solidaridad
04. van de voorzitter
05. nieuwjaarswensen
05. verjaardagen in januari
06. verslag van het Breed Overleg van 18 november jl.
11. jaardienst kapelaan Leo Brueren
11. presentatieviering eerste communicanten 2013
12. film "Route 2015" in kader van Vastenactie 2013
13. dankbrief van em. deken A. Franssen
14. verslag van bezoek aan Jonge Kerk Roermond
15. samen ontbijten
16. een nieuw jaar

laatste pagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda januari - februari 2013

januari 2013

01	10.00 u.	JK viering van nieuwjaarsdag
06	10.00 u.	JK viering - Driekoningen
06	11.00 u.	Nieuwjaarsontmoeting aansluitend aan de viering
09	19.15 u.	Gebedsdienst in Taizé-stijl
13	10.00 u.	viering JK Venlo
14	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
16	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2013 (tot 15.30 u.)
16	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten 2013 (tot 21.30 u.)
20	10.00 u.	viering JK Venlo - jaardienst kap. Leo Brueren
21	19.30 u.	Liturgie-overleg (tot 21.00 u.)
27	10.00 u.	viering JK Venlo - communicanten 2013 stellen zich voor
28	20.00 u.	film "Route 2015" van Martijn Poels in Michaëlkerk, 't Ven, in kader van de Vastenactie 2013

februari 2013

03	10.00 u.	viering JK Venlo
10	10.00 u.	vastelaovesviering in JK Venlo - teksten in het dialect
13	19.00 u.	Aswoensdagviering
17	10.00 u.	viering JK Venlo
20	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2013 (tot 15.30 u.)
20	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten 2013 (tot 21.30 u.)
24	10.00 u.	viering JK Venlo
25	20.00 u.	lezing door Maria Coolen in kader van Vastenactie 2013

vieringen januari - februari 2013

dinsdag 1 januari - 10.00 uur

Nieuwjaarsdag

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden en
Hub van den Bosch

Assistent: Henneke Roox

Muziek: Merlijn van Moorsel

Zondag 6 januari - 10.00 u.

Eucharistieviering - Driekoningen

Voorg.: Pastoraal Team

Assistent: Henk Pijnenburg

Lector: Max Görtjes

Muziek: Jk-koor

aansluitend aan de viering:

NIEUWJAARSBIIJENKOMST

Woensdag 9 januari - 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

Zondag 13 januari - 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assistent: Sabine Wennekers

Lector: Peter Verhoeckx

Muziek: JK Koor

Zondag 20 januari - 10.00 uur

Viering van breken en delen

jaardienst kapelaan Leo Brueren

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Leo Verbeek

Lector: Marije Vola

Muziek: Close Harmony Group
Briskly

Zondag 27 januari - 10.00 uur

*viering van breken en delen waarin de
communicanten zich voorstellen.*

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub
v.d. Bosch

Assistent: communicanten

Lector: Henneke Roox en Gonnie
Geurts

Muziek: Vocal Group In the Mood

Zondag 3 februari - 10.00 u.

Eucharistieviering

Voorg.: p. Piet Giesen

Assistent: Henk Pijnenburg

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Jk-koor

Zondag 10 februari - 10.00 u.

viering van breken en delen

vastelaovesviering met Jocus Toekôms

Voorg.: Truij en Peet

Assistent: leden van Jocus Toekôms

Muziek: joeskepèl "Zoeë is ut Laeve"

woensdag 13 februari - 19.00 u.

gebedsdienst b.g.v. Aswoensdag

Voorg.: Hub van den Bosch

i.s.m. Taizé-groep

Muziek: Taizé-liederen

Zondag 17 februari - 10.00 u.

breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Leo Verbeek

Muziek: Piet Hegger

Zondag 24 februari - 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Henneke Roox en Gonnie
Geurts

Muziek: Ingrid Reinhoud (*harp*)

Adventsaktie Solidaridad

voor de arbeiders en hun gezinnen op de suikerrietplantages.

De Adventsaktie voor verbetering van het lot van de arbeiders op de suikerrietplantages en hun gezinnen onder het motto: 'stop de bittere smaak van suiker' heeft het mooie bedrag van 334,65 euro opgebracht.

Dank voor deze royale bijdrage.

Tevens dank aan de Tempeliertjes die van de opbrengst van de Kerst-Inn op zaterdag 15 december 75,00 euro bijdroegen aan deze actie.

Mede door ons delen met elkaar mogen de arbeiders op de suikerrietplantages 2013 wellicht iets zonniger tegemoet kijken.

van de voorzitter

In een krantenartikel las ik dat nivellereen een feest is. Wat zou het mooi zijn als dat voor iedereen werkelijkheid zou zijn. Stel je voor, geen verborgen armoede meer, elke schoen in de Sinterklaastijd gevuld. Niemand die elke maand weer moet zien hoe hij of zij de rekeningen weer betaald krijgt. Geen drop-outs meer zoals mensen tegenwoordig genoemd worden die het even, of wat langer moeilijk hebben.

De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om ondersteuning van deze groepen mensen. Ze moeten het maar zelf gaan doen. Zelfredzaamheid heet dat nu. Ik denk dat de term samenredzaamheid een veel betere is.

Gelukkig zien we in onze stad Venlo steeds meer, veelal particuliere initiatieven ontstaan om mensen te helpen.

Er zijn dus nog vele mensen die begaan zijn met het lot van anderen. Een paar voorbeelden: Emmaus Feniks in Tegelen, Kandoe in Venlo-Oost, het zelfregie centrum in Venlo-centrum. Zo zijn er nog veel meer en er komen er nog steeds bij.

Eigenlijk kunnen we onze eigen Leo Brueren als een visionair zien. Hij had al vroeg oog voor de mens in nood in onze stad. Hij was altijd bereid om een helpende hand uit te steken. Je klopte bij hem nooit tevergeefs aan.

Ik kan mij nog een voorval herinneren in de Jongerenkerk. Iemand sprak Leo aan over het gedrag van een dakloze in het voorportaal van de kerk. Moeten we hem er niet uitzetten, dit kan echt niet. Leo reageerde als door een wesp gestoken. "Nee natuurlijk niet. Dit is een gebouw voor iedereen, en iedereen is hier welkom," waren zijn wijze woorden.

Laten we met z'n allen ervoor zorgen dat de Jongerenkerk een gemeenschap is, en blijft, die oog heeft voor de mens in nood en een helpende hand wil uitsteken. En soms is een luisterend oor al genoeg.

Ik wens u een Nieuwjaar waarin het u goed mogen gaan.

Henk Pijnenburg, voorzitter JK

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

nieuwjaarswensen 2013

Wij wensen jullie
een jaar als het alfabet
Met alle letters van A tot Z.
Van Arbeid, Blijheid, Creativiteit
Tot Zon, Zegen en Zaligheid.
Prettige feestdagen!

Ik wens je het komende jaar
veel vreugde en zonneshij
zodat je elke dag opnieuw
tevreden en gelukkig kunt zijn

Denk iets goeds en denk iets lekkers,
denk iets gekks of nog iets gekkers,
denk iets aardigs, denk iets liefs,
maar hoe dan ook iets positiefs!
Veel geluk en en goede gezondheid in 2013

Gelukkig Nieuwjaar!.

verjaardagen in januari

02	Ely Linssen	
04	Herman Flüggen	<i>technische zaken</i>
05	Bert Keydener	
07	Charles van Dril	<i>trombonist JK Big Band trombone</i>
07	Jayden Huygens	<i>communicant 2013</i>
09	Hennie Janssen	
13	Bert Kort	<i>Liturgie Overleg, Werkgroep Liturgie</i>
14	Alex Keiren	<i>communicant 2010</i>
16	Jamilla Nova	<i>Tempeliertjes</i>
18	Liz van den Brand	
21	Petra Verhoeckx	<i>Bloemengroep, Kerststal, Kerstkaartenaktie</i>
23	Mariet Aerts	
23	Nanske Lahaye	
23	Toby Timmermans	
29	Els Bauckman	
30	Astrid van den Velden	<i>Koorlid</i>
31	Angelique Pijnenburg	<i>dirigent JK Koor, Werkgroep Tempeliertjes</i>

breed overleg

Verslag bijeenkomst d.d. 18 november 2012.

Aanwezig: 45 mensen

1: welkom

Henk Pijnenburg opent als voorzitter van de Jongerenkerk de bijeenkomst. Hij zegt dat het een goed gebruik is om twee keer per jaar met de bezoekers van de vieringen en de medewerkers in gesprek te gaan over het functioneren van de Jongerenkerk. Het is een manier om te peilen hoe jullie denken over allerlei zaken: de vieringen, de activiteiten e.d.

2: Henk staat zelf bij een aantal zaken stil:

Het 50 jarig bestaan.

Op 16 mei 2015 is het 50 jaar geleden dat de Jongerenkerk het licht zag met een eerste viering. Binnen het bestuur is al nagedacht over het jubileum. Daarvoor zal een comité gevormd worden en we zijn op zoek naar een 'trekker'. We zoeken iemand die van een bepaald statuut is om die kar te trekken opdat het ook uitstraling heeft naar buiten.

In 2014 bestaat het **Groenewold 25 jaar** en wellicht wordt er gekeken of er een verbinding gemaakt kan worden tussen Jongerenkerk en Groenewold. Het 50ste seizoen kan dan in het teken staan van dat 50 jarig jubileum met meerdere activiteiten in en buiten de Jongerenkerk en i.s.m. bijv. 't Groenewold. Wordt vervolgd en we houden de gemeenschap op de hoogte. Mochten Julie bepaalde ideeën hebben zorg dat ze dan bij het bestuur terecht komen.

Schilderij voor Leo Brueren.

In het vorig Breed Overleg is het idee gelanceerd om een schilderij van Leo Brueren te maken. Dat project loopt. De stg. Leo Bruerenfonds wil dit schenken aan de Jongerenkerk. De schilder is druk bezig. Een en ander qua grootte e.d. is nog niet duidelijk.

Een ander discussiepunt is de plek voor het schilderij.

Er is geopperd om het 'mobiel' te maken maar dat is te kwetsbaar en het gevaar dat er iets gebeurt met het schilderij is dan groter dan op een vaste plek.

Die vaste plek is ook een punt waar de meningen over verschillen. De vraag of het in de kerk zelf of ook in het Voorportaal kan daarop neigt het antwoord te zijn: in de kerk zelf en niet in het Voorportaal.

Afgesproken wordt dat je daar met de hele gemeenschap over kunt discussiëren maar ieder een eigen idee heeft. Daarom zal het bestuur i.s.m. het Pastoraal Team met een besluit komen waar het schilderij een plek krijgt.

Beamerproject

Al een anderhalf tot twee jaar zijn we bezig met een beamerproject. Dit houdt in dat er permanent een beamer en scherm aanwezig zijn om te gebruiken bij de vieringen. Dat kan de vieringen verlevendigen. We hopen hier in 2013 werk van te kunnen maken. In de nacht der Zielen op 2 november hebben we gezien dat dit werkt.

Tevens kan overwogen worden om minder tekst op papier af te drukken waarmee ook kosten drukwerk verminderd kunnen worden maar dat ligt ook wat gevoelig omdat veel mensen de teksten ook mee naar huis nemen om nog eens na te lezen.

3: Financiën.

Henk geeft Harry van Heijst het woord voor de financiën.

Voor 2013-2014-2015 zijn de financiën rond. Daarna wordt het problematischer en moet wellicht het Leo Bruerenfonds benaderd worden om bij te springen. Men probeert telkens voor drie jaar de functie van de pastor te garanderen.

Harry doet dus een oproep aan iedereen om haar of zijn bijdrage aan de Jongerenkerk te continueren en waar mogelijk misschien wat extra's te doen.

Het bestuur gaat ook aan de slag om via externe financiers en fondsen te kijken waar nog gelden te genereren zijn voor de Jongerenkerk Venlo voort te laten bestaan in lengte van dagen. Daarvoor zijn mogelijkheden maar die moeten onderzocht worden en dan moeten die externe financiers en fondsen benaderd worden.

Harry blik ook naar het 50 jarig bestaan. Dat kan ook een moment zijn om extra aandacht te vestigen op de Jongerenkerk en Leo Brueren aan te halen dat zijn initiatief nog steeds levensvatbaar is en verder moet gaan. Misschien kunnen we rond dat 50 jarig bestaan iets organiseren om extra financiën te genereren.

Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om van het schilderij bijvoorbeeld kopieën te maken en deze te verkopen. Er zijn wellicht mensen die een kunstwerk van Leo willen hebben. Dat zal dan eerst met de kunstenaar besproken moeten worden. Je mag niet zo maar vrijelijk gaan kopieën van een kunstwerk verspreiden.

De financiële positie blijft een punt van zorg.

4: opmerkingen vanuit de vergadering

Vieringen:

Er wordt opgemerkt dat er in de ogen van diegene die de opmerking maakt een verschuiving plaatsvindt van spreektaal naar meer 'verheven' taal.

Niet iedereen deelt deze mening maar we zullen het aan de pastores en Gé doorleiden en dat we er rekening mee houden dat het zoveel mogelijk spreektaal is die we bezigen in de Jongerenkerk.

Muziek:

Twee keer per maand is er een gastkoor. Dat heeft tot gevolg dat er dan minder samenzang is.

Misschien kunnen we koren vragen om ook samenzang in te plannen voor zover zij dat voorhanden hebben.

De laatste weken een paar keer 'zwaardere' muziek gehad waarbij twee keer nogal wat gregoriaanse gezangen. Dat mag een of twee keer per jaar maar nu viel dat net bij elkaar.

De naam Jongerenkerk Venlo

Als de kerk open is of mensen aanwezig zijn lopen geregeld mensen binnen. De naam Jongerenkerk is dan al een thema om met elkaar in gesprek te komen omdat de naam de suggestie in zich draagt dat hier alleen jongeren komen. Dat is niet zo en dat geeft gespreksstof.

De vraag die opdoemt is of de naam niet veranderd dient te worden.

Er volgen suggesties als 'Jonge Kerk' of 'Kerk van deze tijd' en zoals ons maandblad heeft 'Jouw Kerk'.

Jonge Kerk in plaats van Jongerenkerk zou inhouden dat de naam helemaal aangepast zou worden en de vraag is of dat slim is omdat de Jongerenkerk Venlo natuurlijk een begrip is.

Waar wel al langer over nagedacht wordt is een subscrijft onder de naam Jongerenkerk Venlo. Hier kun je denken aan Jongerenkerk Venlo met als subscrijft 'Jouw Kerk' of Jongerenkerk Venlo met als subscrijft 'Kerk van deze

tijd'. Er is al eens vaker gesuggereerd om bij de Jongerenkerk Venlo de subtitel 'citypastoraat' toe te voegen of 'kerk voor jong en oud'.

Wellicht dat in het kader van ons 50-jarig bestaan het moment er is om zo'n subschrift toe te voegen. Iedereen is er wel mee eens dat de naam 'Jongerenkerk Venlo' behouden moet blijven.

Komt zeker nog terug.

Kerstmis 2012.

Er komen kerstkaarten voor verkoop. Normaliter zorgde Leo Brueren daarvoor maar binnen Bestuur, Vrienden en PT is gewerkt aan een kaart. Deze zijn vanaf 1e zondag van de Advent verkrijgbaar.

Kerstversiering

Binnenkort wordt de Jongerenkerk weer in de kerstsfeer gebracht. We doen dat op de manier, eenvoudig en sober, zoals de laatste jaren. Mocht iemand nog ideeën hebben dan zijn deze welkom. Geef ze door bij Hub, Petra, Hermann, Piet of Noud.

Alternatieve kerstkaartenactie

Er is niet meer zoals gewoon was dit jaar een alternatieve kerstkaartenactie maar we sluiten aan bij de Adventsactie die ook dekenaal is voor Solidaridad met als thema: 'stop de bittere bijmaak van suiker'.

Gedurende de Advent geen Petra met een emmer maar achter in de kerk een tafel met een doos en enveloppen.

Kerst-Inn en Woorden voor een kerstlied.

15 december verzamelen woorden voor een kerstlied, verkoop speelgoed en kerstartikelen. JK Big Band en Jk Koor doen mee. Deuren staan open en ieder is welkom.

Opmerking vanuit de bijeenkomst is dat het eigenlijk ook weer goed is op het plein voor het Stadshuis te gaan staan om zo de Jongerenkerk uit te dragen. Dat is een aantal jaren geleden een paar keer gedaan. Moeten we voor een volgende keer maar weer in overweging nemen naast het openstellen van de Jongerenkerk. Reden die plek van voor het Stadshuis te verleggen naar de Jongerenkerk was dat we graag live-muziek wilden en dat was daar moeilijk te realiseren.

Er wordt ook gememoreerd aan de tijd dat dit ook met andere acties plaats vond zoals de vastenactie. Wellicht dat we dat in de toekomst samen met

andere groepen ook kunnen doen of rond bijzondere acties die actueel zijn. Per keer bespreken en bekijken.

Speelgoed of kerstartikelen

Mocht iemand nog ergens speelgoed of kerstartikelen hebben liggen die ze kwijt willen, breng ze dan mee voor 15 december zodat we ze nog kunnen verkopen.

Adventswandeling

Op zondag 23 december is de adventswandeling naar de zusters van de Hakesstraat.

Harry vraagt wie er een cake wil bakken. Hij heeft er 6 nodig.

Dat is in een mum van tijd geregeld.

5: afsluiting

Om 11.55 uur sluit Henk Pijnenburg, als voorzitter, de bijeenkomst af.

Hij dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

Het is een goed gebruik dit twee keer per jaar te blijven doen maar als iemand een op- of aanmerking heeft, blijf er niet mee lopen en spreek bestuursleden of Hub aan.

Henk Linders, oud-voorzitter, vraagt op het eind nog een applaus voor de nieuwe voorzitter die deze vergadering zo goed geleid heeft voor de eerste keer.

*Verslag,
Hub*

jaardienst Leo Brueren

Zondag 20 januari 2013

Op zondag 20 januari is het precies een jaar geleden dat we in de martinuskerk in een indrukwekkende dienst afscheid namen van kapelaan Leo Brueren.

20 januari 2013 valt op een zondag en daarom zullen wij op deze dag Leo bijzonder gedenken in de viering. Ieder is daartoe van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

presentatie 9 communicanten

Zondag 27 januari 2013

Op zondag 27 januari zullen de 9 communicanten van 2013:

Laura van Hensberg,
Esmè Janssen,
Jayden Huygens,
Keanu Smit,
Pip Billekens,
Shainy van Cleef,
Sharona Schönhage,
Justin Knelissen
en Nina Peters

zich aan onze gemeenschap voorstellen.

Samen met hun ouders zijn we in september op weg gegaan naar 19 mei, 1e Pinksterdag, de dag dat zij de 1e communie zullen doen.

We hopen dat velen aanwezig zullen zijn in deze viering om Laura, Jayden, Nina, Pip, Keanu, Sharona, Justin, Esmè en Shainy en hun ouders, broers en zussen welkom te heten binnen onze gemeenschap.

film "Route 2015"



**Maandag
28 januari 2013
Filmavond
met de film
'Route 2015'
van Marijn Poels.**

De film Route 2015 brengt de millenniumdoelen dicht bij de mensen. Deze documentaire inspireert en maakt mensen bewust. Dit project begon klein, met het uitdelen van een tube crème en groeide uit tot iets groots; er wordt daar nu lokaal de zo hoognodige crème geproduceerd.

"Route 2015" gaat in op het werk van Nederlandse vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en dat wordt op toegankelijke, inspirerende en boeiende wijze in beeld gebracht. In de persoonlijke portretten van bevlogen Nederlanders is te zien wat deze mensen drijft, hoe ze te werk gaan en waar hun bezieling vandaan komt.

Tevens gaat de maker, Marijn Poels, in op de problematiek, spreekt met lokale bewoners en zoekt naar de oorzaak, gevolg en hoop. De vaak indringende verhalen voeren je op avontuurlijke en culturele wijze mee door in een bijzondere maar complexe wereld van extremen.

Maandag 28 januari 2013

Aanvang: 20.00 uur

Entree: vrije bijdrage

Michaëlkerk in 't Ven, Pastoor Kierkelsplein

dankbrief

Cadier en Keer, december 2012.

Beste Hub, beste leden van de Jongerenkerk,

Mede namens de families dank ik U van harte voor al de brieven, kaarten en attenties die Mw. Annie Nicolaes-Hesemans heeft mogen ontvangen tijdens haar opname in het ziekenhuis en AZM Herstelzorg (Klevarie).

Ze hebben haar goed gedaan en veel steun gegeven. Al die goede wensen, de uitstekende verzorging, het bezoek en het gebed van velen hebben niet kunnen voorkomen dat haar krachten verder afnamen. Ze is tenslotte vredig gestorven op 13 oktober en wij hebben afscheid van haar moeten nemen. Dat doet pijn.

Wij vinden daarbij kracht in het geloof dat God haar tot Zich heeft genomen. Voortaan mogen wij teren op de herinneringen die we aan haar bewaren.

Is het niet een ervaring van velen, dat we onze dierbaren niet kunnen vergeten, als zij ons door de dood ontvallen? Wij dragen hen mee in ons hart. Mogen wij zo ook niet vertrouwen, dat God ons niet vergeet en ons niet als een vallend blad in de vergetelheid laat verzinken? Zijn liefde houdt niet op bij de poorten van de dood. Hij maakt ons leven nieuw: een geheim dat ons voorstellingsvermogen op onvoorstelbare wijze te boven gaat. Daarop durf ik vertrouwen, dank zij Jezus, de Verrezen Heer, en het getuigenis van hen die zijn weg proberen te gaan.

Graag dank ik U ook voor al uw blijken van medeleven bij het overlijden, de avondwake, de uitvaart en de crematie van Annie. Voor ons een teken hoezeer zij werd gewaardeerd door velen. Het heeft ons deugd gedaan.

Spoedig zal het Kerstmis zijn en loopt het jaar ten einde. Nooit meer zal het worden zoals het was, maar oprechte dankbaarheid om al het goede dat zij ons gaf en om de steun die wij van U hebben ontvangen, gaan we het nieuwe jaar met geloof en vertrouwen tegemoet. Van harte wens ik U - mede namens de families - gezegende Kerstdagen en 'Vrede en alle goeds' voor het nieuwe jaar.

*A.Franssen pr.
Em. deken*

Een hartelijke groet voor U allen en mede namens Annie, bijzonder bedankt voor jullie gebed en jullie bemoedigende kaarten met al die handtekeningen.

Ze hebben Annie veel deugd gedaan.

Jonge Kerk Roermond

verslag van een bezoek

2 dec. 2012

Op uitnodiging van de Jonge Kerk Roermond zijn de voorzitter en ondergetekende naar de afscheidsviering van pastor Drs. Anne-Francine van Gogh geweest. Zij was ruim 5 jaar pastor in de oecumenische basisgroep Jonge Kerk Roermond.

Vergeleken met onze viering zijn er parallellen maar ook grote verschillen. Het grootste verschil is wel het koor dat hier wel uit 40 mensen bestaat. Zang stond behoorlijk centraal in deze viering. Vele liederen van Huub Oosterhuis werden gezongen en de kerk werd ook uitgenodigd om het refrein mee te zingen. Dit geeft ook wel een speciale dimensie aan de viering. De overweging werd verzorgd door de scheidende pastor die van het doemscenario van dat de wereld vergaat op 21 december een passend antwoord hierop gaf door te stellen dat je altijd je alertheid moet zien te houden voor een verandering. Ook in je normale leven kan "je wereld vergaan" door alleen maar in de donkerte te blijven zitten". Door alert te blijven kun je ook eerder de lichtheid zien.

Dit is in het kort wat er bij mij is blijven hangen van de viering. Na deze viering gaf de scheidende pastor nog een cadeau aan de gemeenschap in de vorm van een lezing van Mw. Annette Man-Mul.

De lezing duurde een klein uur. Daarna een discussie. Dit was werkelijk inspirend. Mw Anne Man-Mul vertelde over de Zuid-Afrikaanse levensfilosofie Ubuntu. Onze westerse filosofie is o.a. gebaseerd op: ik denk dus ik besta. Ubuntu is: ik ben... omdat jij bent!! Volgens mij komt dit veel dichterbij wat wij willen praktiseren in onze jongerenkerk dan: Ik denk dus ik besta. Zij gaf hier vele voorbeelden hoe dit werkte in Zuid Afrika bv. bij Nelson Mandela. Waarom er zoveel vergevingskracht is in Zuid-Afrika na zoveel jaren van apartheid. Zij gaf ook aan met voorbeelden hoe dit bij ons meer zou kunnen brengen in ons normale leven om iets van Ubuntu toe te passen. Van vechtscheidingen over de ruggen van kinderen tot hoe we met de "criminelen" in onze samenlevingen om kunnen gaan.

Alles bij elkaar was het een waardevolle zondag om een keer in een andere gemeenschap een viering mee te maken met een inspirerend verhaal over de levensfilosofie van Zuid-Afrika Ubuntu. Ik hoop dat we Mw. Annete Man-Mul ook een keer in onze Jongerenkerk een verhaal kunnen laten vertellen over UBUNTU.

Leo Verbeek

ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 19 januari om 10.00 uur
in het ruitercafé bij Leurs.**

Even ter herinnering:

Het idee is bij me opgekomen omdat het zoveel leuker is om samen aan de dag te beginnen.

De reacties na het ontbijt waren zo positief, dat ik het initiatief heb genomen om dit te organiseren 1x per maand op een zaterdagochtend om 10.00 uur. Daarbij is iedereen welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Dus heb je zin om eens een keer mee te ontbijten, kom gerust en neem eventueel een buur, vriend/vriendin hond of iemand vanwaar je weet dat hij/zij heel graag de ochtend wil delen met anderen, mee naar de ontbijttafel.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers:

mjg.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!



Hartelijke groet,
Marjo Bongers.

een nieuw jaar

Een nieuw jaar ontvouwt zich geleidelijk, zoals de bloembladen van een knop de schoonheid binnenin nog verborgen houden. *Anoniem*

Mensen maken zich zo druk om wat ze eten tussen kerst en nieuwjaar, maar waar ze zich werkelijk druk om zouden moeten maken is wat ze eten tussen nieuwjaar en kerst. *Anoniem*

Veel mensen zien uit naar het nieuwe jaar om een nieuwe start te maken met hun oude gewoonten. *Anoniem*

Laat het afgelopen jaar zakken in het stille voorportaal van het verleden. Laat het los want het was onvolmaakt, en dank God dat het kan gaan. *Brooks Atkinson.*

Vele jaren geleden besloot ik me nooit meer bezig te houden met goede voornemens met nieuwjaar, en vanaf dat moment heb ik me er steeds aan gehouden. *Dave Beard*

Het einde van het jaar is geen einde en geen begin, maar een voortgaan met alle wijsheid die ervaring ons kan bijbrengen. *Hal Borland*

Het doel van een nieuw jaar is niet dat we een nieuw jaar zouden moeten hebben, maar dat we een nieuwe ziel zouden moeten hebben. *G.K. Chesterton*

Voor de slak en de haas is het op dezelfde dag nieuwjaar. *Chinees spreekwoord*

Het jaar begint met een sneeuwstorm van witte geloften. *George William Curtis*

Goede voornemens zijn een stelling. Je kunt er niet in wonen. Je dient het aan te kleden met goede daden. *Geert Grub*

Nieuwjaarsdag is de verjaardag van ieder mens. *Charles Lamb*

Begon de dag met tien goede voornemens, ze zijn nu al op. *Loesje*

Goede voornemens. Nee hoor, ik sluit alleen weddenschappen af. *Loesje*

Goede voornemens zijn zo vrijblijvend. *Loesje*

Mijn goede voornemens bleken weer eens beperkt houdbaar.

Loesje

We zullen het boek openen. Zijn pagina's zijn blanco. We gaan er zelf woorden op schrijven. Het boek heeft de titel "Mogelijkheden" en het eerste hoofdstuk is nieuwjaarsdag.

Edith Lovejoy Pierce

Ik denk in termen van goede voornemens voor de dag, niet voor het jaar.

Henry Moore

Ik heb geen goede voornemens voor het nieuwe jaar. De gewoonte van het plannen, evalueren en boetsen van mijn leven is veel meer een dagelijkse activiteit voor mij.

Anaïs Nin

Ieder mens beschouwt zijn eigen leven als de ouderjaarsdag van de tijd.

Jean-Paul Richter

Je behoort tot de jeugd wanneer je op oudejaarsavond mag opblijven tot middernacht. Je hebt de middelbare leeftijd als je daartoe gedwongen bent.

Bill Vaughn

Een optimist blijft op ouderjaarsavond op om het nieuwe jaar te ervaren. Een pessimist blijft op om er zeker van te zijn dat het oude jaar vertrekt.

Bill Vaughn

Waar geen vertrouwen is in de toekomst, is vooruitgang onmogelijk.

onbekend

Neem oud zeer,
nooit mee naar een Nieuwjaar.

tips voor 2013 (en daarna):
Hang de sleutel van je hart niet te hoog.
Heb lief, want voor wie je liefhebt, wil je leven.

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-5515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
ASN-bank: 87.10.15.617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 3 februari 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 25 januari aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes