

inhoud

- 01. agenda april mei 2013
- 02. vieringen april mei 2013
- 03. verjaardagen in maart
- 04. van de voorzitter
- 05. interview met Harry Notenboom
- 06. Column 2
- 07. samen ontbijten
- 08. open dag Tempeliertjes
- 10. Steek je neus in de wind
- 11. Dezelfde kracht
- 12. kleurplaat voor de kinderen

laatste pagina: praktische informatie

JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda april - mei 2013

april 2013

26

10.00 u.

JK viering

01	10.00 u.	JK viering - tweede paasdag	
06	12.00 u.	Open Dag Tempeliertjes (tot 16.00 u.)	
07	10.00 u.	JK viering	
08	10.00 u.	overleg Pastoraal team	
10	13.30 u.	bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)	
10	19.15 u.	Gebedsviering in Taizé-stijl	
10	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.30 u.)	
14	10.00 u.	JK viering - in Taizé-stijl	
21	10.00 u.	JK viering	
24	13.30 u.	bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)	
24	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.30 u.)	
28	20.00 u.	Jk viering	
mei 2013			
05	10.00 u.	JK viering	
06	10.00 u.	overleg Pastoraal Team	
80	13.30 u.	bijeenkomst eerste communicanten (tot 15.30 u.)	
09	10.00 u.	JK viering (Hemelvaartsdag)	
09 - 19 mei		Week van de Nederlandse Missionaris	
12	10.00 u.	JK viering (moederdag)	
15	13.30 u,	bijeenkomst eerste communicanten (tot 15.30 u.)	
15	19.15 u.	Gebedsviering in Taizé-stijl	
15	20.00 u.	bijeenkomst ouders eerste communicanten	
17	09.00 u.	versieren Jongerenkerk i.v.m. eerste communieviering	
	05.00 u.	reserve and the reserve and th	
19	10.00 u.	Eerste communieviering - Pinksteren	

vieringen maart - april 2013

Maandag 1 april 2013, 10.00 uur

Paasmaandag - Breken en delen
Voorg.: Hub van den Bosch
Assistent: Dries Verhoeckx
Lector: Marije Vola

Muziek: Venloos Gospelkoor

Zondag 7 april 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assistent: Sabine Wennekers

Lector: Leo Verbeek Muziek: Jk-koor

Zondag 14 april 2013, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

Voorg.: Taizégroep + Hub v.d. Bosch

Muziek: Taizéliederen door

Taizégroep + samenzang

Zondag 21 april 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Peter Verhoeckx Lector: Max Görtjes

Muziek: In Between

Zondag 28 april 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Henneke Roox en Gonnie

Geurts

Muziek: Sing Along Singers

Zondag 5 mei 2013, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Henk Pijnenburg Lector: Marjo Bongers

Muziek: Jk-koor

Donderdag 9 mei 2013, 10.00 uur

Hemelvaartsdag

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Leo Verbeek Lector; Peter Verhoeckx

Muziek: Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 12 mei 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders
Assistent; Dries Verhoeckx
Lector: Marije Vola
Muziek: Jk-koor

Woensdag 15 mei 2013, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizé Werkgroep Muziek: Taizéliederen

Aansluitend koffie in voorportaal.

Zondag 19 mei 2013, 10.00 uur

Pinksteren - 1e communieviering 2013

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen, Truus v.d. Heij-

den en Hub v.d. Bosch

Assistent: kinderen 1e communie +

ouders

Muziek: Kon. Harmonie Caecilea

Tegelen

Judith Weusten Communicanten

Maandag 20 mei 2013, 10.00 uur

2e pinksterdag

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub v.d. Bosch Assistent: Peter Verhoeckx

Lector: Leo Verbeek Muziek nog niet bekend

Zondag 26 mei 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Gonnie Geurts en Henneke

Roox

Muziek: Triple Quartet

verjaardagen in april

6 april:	Harry van Heijst	Penningmeester bestuur Jk Venlo
6 april:	Arjan v.d. Bosch	ouder communicant 2010
10 april:	Coby v.d. Wouw	
11 april:	Sophie van Kruchten	Tempeliertjes
12 april:	Daphne Tip	coördinator Aandachtscentrum
22 paril:	Ushi Zumbroich	Triple Quartet
22 april:	Marian Linssen	JK Big Band (altsaxofoon)
23 april:	Truus v.d. Heijden	Pastoraal Team/Tempeliertjes/Liturgie
		Overleg
24 april:	Thea Janssen	Voorportaal/gastvrouw
24 april:	Frank Kessels	communicant 2011
25 april:	Cor Weekers	
27 april:	Lo Moonen	Praaggroep
28 april:	Carien Lalieu	jongerenpastor Groenewold

alvast onze hartelijke gelukwensen!

ter inspiratie

Het ware spirituele pad is niet een pad dat ergens naartoe leidt. Het laat je stilstaan bij wie je bent.

Nin Sheng

Angst is niet iets wat bestreden moet worden. Angst is een dierbare vriend die je laat zien

wat je nog niet diepgaand in jezelf hebt geaccepteerd.

Nin Sheng

Geluk zit niet in het veranderen van hoe je nu bent.

Geluk zit in het ontspannen in hoe je nu bent

Erik van Zuydam

van de voorzitter

En toen kwam er witte rook uit de schoorsteen daar in Rome. We hebben een nieuwe paus!

Wat voor een type mens zou het zijn? Net zo een als de vorige: een geleerd iemand die ver van zijn mensen afstaat? Of iemand die niet in staat is om bruggen te slaan? Iemand die vol goede moed begint maar gaandeweg toch verstrikt raakt in machtsstrijd en intriges?

Wat is het dan een verademing als blijkt dat het een jezuïet is. Jezuïeten houden niet van pracht en praal. En dat was al gelijk duidelijk. Geen dure mantels, geen dure op maat gemaakte schoenen, maar een simpel wit gewaad. De eerste woorden die hij sprak, waren in de taal van de vele aanwezigen op het St. Pietersplein. Hun taal, gewoon en begrijpelijk.

Naarmate we meer hoorden over en van de nieuwe paus werd steeds meer duidelijk dat dit de man is die de RK Kerk op dit moment nodig heeft. Geen kapsones, geen bombarie maar oog en oor voor de noden en behoeften van mensen in alle samenlevingen.

Er zijn eigenlijk veel parallellen tussen de nieuwe paus Franciscus en onze eigen Venlose "paus" Leo Brueren. Ook hij kon zich op een heel eigen manier wegcijferen, had oog voor wat er in zijn directe omgeving omging en waar hulp nodig was. Hij stond weliswaar graag in de spotlights maar deed dit hoofdzakelijk voor het verkrijgen van fondsen. Deze werden weer ingezet voor diegenen die een steuntje in de rug nodig hadden. Zo heeft hij er voor gezorgd dat de Jongerenkerk op steeds meer terreinen actief werd.

En zo heeft Leo er ook wezenlijk toe bijgedragen dat de Jongerenkerk nu bijna 50 jaar bestaat.

Het bestuur van de Jongerenkerk heeft samen met het pastoraal team de eerste stappen gezet op weg naar het 50 jarig bestaansfeest. We doen dit samen met het Groenewold dat in 2015 het 25 jarig bestaan viert.

Wij als bestuur van de jongerenkerk en het Groenewold willen dit heel graag vorm geven samen met jullie als gemeenschap.

In de naaste toekomst zullen jullie daar ook zeker nog meer over horen. Denk maar vast eens na over invulling van activiteiten en een eventuele deelname. Samen op weg naar 50 jaar verder.

> Henk Pijnenburg, voorzitter Jongerenkerk Venlo

interview met Harry Notenboom

in NRC n.a.v. het aftreden van pasus Benedictus XVI

'Ik had meer van deze man verwacht'

Harry Notenboom(86), oud-lid van de Tweede Kamer en het Europees Parlement voor de Katholieke Volks Partij en het CDA uit Venlo

'Potverdikkeme', dat is zijn eerste vernieuwing in al die jaren, dacht ik toen ik hoorde van het opstappen van de paus.

Bij zijn aantreden had ik meer verwacht van deze man. Hij is een leeftijdgenoot, ietsjes jonger dan ik. Een wetenschapper bovendien, iemand die van nature vragen blijft stellen. Ik verwachtte bijsturingen in de richting van meer oecumene. Maar signalen in die richting bleven uit.

Op andere gebieden begrijp ik zijn conservatisme. Ik heb zelf ook een behoudende natuur. Als het gaat om het gebruik van condooms of homoseksualiteit gaan mijn verstand en mijn gevoel ook niet gelijk op. Dan kom ik moeilijk los van de waarden waarmee ik ben opgevoed.

Na het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig had ik moeite met de nieuwe wind die er ging waaien. Het zit niet in me om zomaar mee te gaan met de mode van de dag. Ik geloof iets pas als ik van binnen het gevoel heb dat het helemaal waar is. Een progressieve kapelaan ging mij te snel, daarna ben ik op allerlei plekken gaan kerken: in een andere parochie, bij paters Augustijnen, trappisten en Dominicanen.

Via mijn kinderen belandde ik uiteindelijk in de Jongerenkerk Venlo. Daar moest ik net zo goed ook wennen. Op den duur sloeg de boodschap die zij uitdroegen wel aan bij mij. Ik ging het geloven en de kerk losser van elkaar zien.

De houding van het instituut Kerk laat zich verklaren vanuit de geschiedenis. Steeds waren er stromingen die ingingen tegen de traditionele exegese. De kerk is zich uit verdediging gaan verschansen in allerlei dogma's. Die zijn door de eeuwen heen naar de letter zo gebleven. Het gevolg is dat de kerk niet meeging met de tijd, te weinig openstaat voor discussie.

Column 2

Beatrix gaat weg. We krijgen een koning, een man.

Nu ben ik niet zo erg oranjegezind, maar ook niet principieel republikein. Ik heb me altijd op het standpunt gesteld: de koningin is een goed mens, ze doet niemand kwaad en een president is ook prijzig. Toch zal ik Beatrix missen als ze definitief afstand heeft gedaan.

Ik zal haar missen om de kerstboodschap, die zij ieder jaar uitsprak. Een boodschap in een ietwat oubollig Nederlands, met een keurige uitspraak en een goed ingestudeerde timing, die in veel gevallen best als preek in onze JK had kunnen dienen.

Maar wat ik zo bijzonder vond, was dat er bijna altijd een verborgen kritiek zat op een of andere politieke partij of persoon, die weer eens uit de bocht gevlogen was. De koningin, die geen politieke uitspraken mag doen, kon tussen de regels door haar mening geven. Zeer subtiel, soms alleen maar door een heel kleine adempauze te nemen, waardoor het volgende woord juist dat beetje meer nadruk kreeg, soms door een oogopslag of iets langzamer uitspreken. Het was altijd een genoegen deze puzzel te ontwarren en zo te proberen om haar echte menig te achterhalen. Een mening overigens, waarmee ik het steeds volledig eens was.

Of verbeeld ik me dit alleen maar? Waren er die subtiele aanduidingen? Was het toeval? Was de wens de vader van de gedachte?

Ik zal het nooit weten, maar ik denk dat ik haar kersttoespraak ga missen.

ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

zaterdag 20 april om 10.00 uur in het ruitercafé bij Leurs.



Even ter herinnering:

Het idee is bij me opgekomen omdat het zoveel leuker is om samen aan de dag te beginnen. De reacties na het ontbijt waren zo positief, dat ik het initiatief heb genomen om dit te organiseren 1x per maand op een zaterdagochtend om 10.00 uur. Daarbij is iedereen welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Dus heb je zin om eens een keer mee te ontbijten, kom gerust en neem eventueel een buur, vriend/vriendin hond of iemand vanwaar je weet dat hij/zij heel graag de ochtend wil delen met anderen, mee naar de ontbijttafel.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet, *Marjo Bongers*.

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid



Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Stemmige opbaar- en ontvangstruimten. Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

de tempeliertjes



Open Dag

Op 6 april 2013 presenteren de Tempeliertjes zich aan het grote publiek middels een open dag in de Jongerenkerk. De open dag begint om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

De Tempeliertjes is de kinderclub (voor kinderen van groep 3 t/m groep 8) van de Jongerenkerk en bestaat uit twee leeftijdsgroepen die maan-

delijks bij elkaar komen om samen gezellig bezig te zijn rondom een bepaald thema. Zo staan de christelijke jaarfeesten vaak centraal.

Tijdens de open dag kan iedereen, jong en oud, in de Jongerenkerk terecht en meedoen aan leuke activiteiten. Zo kun je onder andere een schatkistje maken, sieraden maken, haargel maken en een pitriet mandje vlechten. Maar ook deelnemen aan een workshop theater onder deskundige leiding van Antoinette van Touttoettheater of dans, gegeven door onze eigen Truus, ballengooien of zelf cupcakes bakken en versieren onder leiding van de jongeren van jongerenontmoetingsplek Homeplus. Deelname is gratis, maar je moet wel even een spelkaart ophalen bij de informatiestand in de kerk. Ook aan de ouders is gedacht, zij kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee met versgebakken cupcake genieten van hun spelende kroost, informatie krijgen over de activiteiten van de Tempeliertjes, Homeplus, Touttoettheater of de Jongerenkerk of een bezoekje brengen aan de tweedehands speelgoed markt in de kerk.

De theaterworkshop is tevens de kickoff voor de theaterlessen die de Tempeliertjes in samenwerking met Toutoettheater in de Jongerenkerk gaan organiseren. De theaterlessen zullen uit 5 lessen rondom een thema bestaan en afgesloten worden tijdens een viering in de kerk op zondagochtend.

Oproepje: Heeft u nog speelgoed liggen waar niets meer mee gedaan wordt? Dan kunt u dit voor 6 april inleveren in de kerk. De opbrengst van de speelgoedmarkt komt geheel ten goede aan de activiteiten van de Tempeliertjes.



juni 2012: activiteit Tempeliertjes

Programma Tempeliertjes april t/m juni 2013:

Zaterdag 6 april Open inloop van 12.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 25 mei Theaterles van 14.00 tot 15.00 uur
Zaterdag 1 juni Theaterles van 14.00 tot 15.00 uur
Zaterdag 8 juni Theaterles van 14.00 tot 15.00 uur
Zaterdag 15 juni Theaterles van 14.00 tot 15.00 uur
Zaterdag 22 juni Theaterles van 14.00 tot 15.00 uur
Zondag 23 juni Uitvoering tijdens viering om 10.00 uur

Steek je neus in de wind, steek je neus in de lucht dan kun je de lente ruiken. De winter slaat al op de vlucht en de kip die wil 'n kuiken. Zo gaat dat met de dieren: wanneer de zon gaat schijnen. Ze willen allemaal kindertjes om mee te poppedeinen. 't Wordt lente, 't wordt lente, de wind heeft het beloofd. We hebben met ons allen het voorjaar in ons hoofd.

Steek je neus in de wind, steek je neus in de lucht dan kun je de lente ruiken. De winter slaat al op de vlucht en de schilder verft de luiken. Zo gaat dat met de mensen: wanneer de zon gaat schijnen. Er komt een nieuw behangetje en we wassen de gordijnen. 't Wordt lente, 't wordt lente, de wind heeft het beloofd. We hebben met ons allen het voorjaar in ons hoofd

Steek je neus in de wind, steek je neus in de lucht dan kun je de lente ruiken. De winter slaat al op de vlucht en je ziet weer groene struiken. Zo gaat dat met de planten: wanneer de zon gaat schijnen. er komen overal blaadjes aan en dat is nou juist het fijne. 't Wordt lente, 't wordt lente, de wind heeft het beloofd. We hebben met ons allen het voorjaar in ons hoofd.

Steek je neus in de wind, steek je neus in de lucht dan kun je de lente ruiken.
De winter slaat al op de vlucht die kunnen we niet gebruiken.
Zo gaat dat met de wereld:
wanneer de zon gaat schijnen, die koude, kale wintertijd moet nu maar vlug verdwijnen.
't Wordt lente, 't wordt lente, de wind heeft het beloofd.
We hebben met ons allen het voorjaar in ons hoofd.

Lea Smulders

-10-

Dezelfde kracht die in de lente de bloemen uit de grond drijft de appelbloesem doet geuren en de lichte groene blaadjes aan de takken zich doet openvouwen

dezelfde kracht die in de lente de lammeren doet rondhuppelen over de wei en de nieuwe vogels uit hun ei doet breken

is dezelfde kracht die in de lente binnen in mensen ontwaakt en ze als minnaars naar elkaar drijft en voor elkaar doet opengaan in liefde

is dezelfde kracht die in de lente Jezus de man uit Nazareth heeft heen getild over de uiteindelijke grens van de dood en daarom onze dood zal overwinnen de kracht die ooit in het begin heeft geklonken als een oerklank die nooit meer nooit meer zal ophouden te klinken

de kracht van de orewoet die sinds het oerbegin woedt de kracht van de minne die nooit ophoudt mensen te manen de zachte kracht die zal overwinnen in het eind.



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch Begijnengang 17, 5911 JL Venlo 077-3515920 // 06-10729578 (secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo tel. (077)5515920 e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

Info: Lilo Stark

voor projecten ver van huis en heel

dichtbij

ASN-bank: 87.10.15.617 o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794 of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 28 april 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 17 april aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165 e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl webmaster: Max Görtjes