

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
december 2013



inhoud

01. agenda december 2013 - januari 2014
02. vieringen december 2013 - januari 2014
03. opbrengst Wereldmissiemaand
04. 1 december - Sinterklaas in de JK
06. Breed Overleg - zondag 1 december
06. JK-kerstkaart en JK-verjaardagskalender
07. adventstijd 2013
09. Venlose kookketels voor gymnasium in Papoea Nieuw Guinea
11. zondag 15 december
12. adventsgedachten
13. een kerstgedachte
14. advents-/kerstwandeling 22 december
15. kerstgedachten
17. mijn kerstverhaal
18. Sjaloom in de JK - 22 december
19. viering nieuwjaarsdag weer om 11 uur
19. verjaardagen in december
20. samen ontbijten
21. kleurplaat voor de kids

achterpagina: praktische informatie

JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda dec.2013 - jan. 2014

december 2013

- 01 10.00 u. JK zondagsviering - met Sinterklaas
02 16.00 u. opbouwen kerststal
04 19.00 u. Schuldhulpmaatje
08 10.00 u. JK zondagsviering - 2^e zondag van de advent
09 10.00 u. overleg Pastoraal team
11 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2014 (tot 15.30 u.)
13 10.00 u. kerstbomen plaatsen
15 10.00 u. JK zondagsviering - 3^e zondag van de advent
15 12.00 u. Kerst-Inn op Markt Venlo (tot 15.00 u.)
18 13.30 u. communicanten + tempeliertjes (tot 15.30 u.)
18 17.00 u. kerstviering solidariteitsmaaltijd
22 10.00 u. JK zondagsviering - 4^e zondag van de advent
22 19.00 u. adventswandeling
24 18.00 u. kerst-familieviering
24 21.30 u. kerstconcert - Triple Quartet en JK Big Band
24 22.00 u. kerstnachtviering
25 10.00 u. kerstviering - 1^e kerstdag
26 10.00 u. kerstviering - 2^e kerstdag
29 10.00 u. JK zondagsviering
31 19.00 u. gebedsdienst Oudjaar

januari 2014

- 01 11.00 u. (niet om 10 u. !) Jk-viering - Nieuwjaar
05 10.00 u. Driekoningenviering m.m.v. de Vrije School
05 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting JK Venlo (tot 13.00 u.)
06 10.00 u. overleg Pastoraal Team
12 10.00 u. JK zondagsviering
15 13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
15 20.00 u. bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.30 u.)
19 10.00 u. JK zondagsviering
26 10.00 u. JK zondagsviering - de communicanten stellen zich voor

vieringen dec. 2013 - jan. 2014

Zondag 1 december 2013, 10.00 uur

*1e zondag Advent+Sinterklaas
Viering van breken en delen*

- Voorg.: Hub van den Bosch + Truus van der Heijden
Assist.: Gonnie, Henneke + communicanten
Muziek: Jk-koor

aansluitend: Breed Overleg

Zondag 8 december 2013, 10.00 uur

2e zondag Advent - breken en delen

- Voorg.: Piet Linders en Liturgie Werkgroep
Muziek: JK-koor

Zondag 15 december 2013, 10.00 uur

3e zondag Advent - Spiritualiteitsviering

- Voorg.: Spiritualiteitsgroep
thema: "Slavernij alom, ook hier en nu!"
Muziek: Max van den Brand (bas-trombone)

Woensdag 18 dec. 2013, 17.00 uur

Kerstviering dak- en thuislozen

- Voorg.: Hub van den Bosch en Mieke Verkoeyen
Muziek: Piet Hegger

Zondag 22 december 2013, 10.00 uur

4e zondag Advent - Eucharistieviering

- Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Sabine Wennekers
Lector: Hermenke Bexkens
Muziek: Vocalgroup Sjaloom

Dinsdag 24 dec. 2013, 18.00 uur

*Kerstavond Familieviering
breken en delen*

- Voorg.: Truus van der Heijden, Piet Linders + communicanten
Muziek: *nog niet bekend*

Dinsdag 24 december 2013, 22.00 uur

Kerstnachtviering - Eucharistieviering

- Voorg.: Piet Giesen en Hub van den Bosch
Lector: Marjo Bongers
Muziek: Triple Quartet + JK Big Band

*van 21.30 - 22.00 u. kerstconcert
door koor en band*

Woensdag 25 dec. 2013, 10.00 uur

KERSTMIS - Eucharistieviering

- Voorg.: Piet Giesen, Truus van der Heijden, Piet Linders
Assistent: Leo Verbeek
Lector: Marije Vola
Muziek: Jk-koor

Donderdag 26 dec.2013, 10.00 uur

Tweede kerstdag - breken en delen

- Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Henk Pijnenburg
Lector: Hermenke Bexkens
Muziek: fam. v.d. Brand

Zondag 29 december 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- Voorg.: Truus van der Heijden
Assistent: Gonnie Geurts
Lector: Henneke Roos
Muziek: Vocalgroup In the Mood

Dinsdag 31 december 2013, 19.00 uur

Gebedsdienst b.g.v. Oudjaar

Voorg.: Hub van den Bosch

Lector: Marije Vola

Muziek: Vivian de Wilde

Woensdag 1 januari 2014, 11.00 uur

NIEUWJAAR - breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch + Truus
van der Heijden

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Marije Vola

Muziek: JK-Koor

Zondag 5 januari 2014, 10.00 uur

Driekoningen

Driekoningenspel Vrije School

Aansluitend: Nieuwjaarsontmoeting.

Woensdag 8 januari 2014, 19.15 uur

Taizégebed

Zang: Taizéliederen

Na afloop: koffie/thee

Zondag 12 januari 2014, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Jk-koor

Zondag 19 januari 2014, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie en Bert Kort + Erna

Schreurs

Muziek: Gospelkoor

Zondag 26 januari 2014, 10.00 uur

VOORSTELLINGSVIERING

COMMUNICANTEN 2014

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub
van den Bosch

Assist.: communicanten 2014 +
Gonnie Geurts en Henneke
Roox

Muziek: Baer Traa

zondag 1 december

Sinterklaas in Jongerenkerk Venlo



Op zondag 1 december, de 1^e zondag in de Advent, zal Sinterklaas de Jongerenkerk Venlo bezoeken.

We hopen dat veel grote maar vooral kleine mensen aanwezig zullen zijn om de Goedheiligman welkom te heten in ons midden. We hebben al beluisterd dat we in deze viering ook een eerste kennismaking hebben met de communicanten van 2014 die dan meehelpen maar we hopen dat jongeren van de Tempeliertjes en hun ouders ook aanwezig zijn. Wij

vinden dat heel gezellig en Sinterklaas, de grote kindervriend ook. Het thema in deze viering zal aansluiten bij de adventsactie van Solidaridad: 'cacao: moderne slavernij in Ivoorkust'. Op een kindvriendelijke wijze zal het thema uitgewerkt worden en Sinterklaas die veel chocolade uitdeelt in deze dagen, zal daar wat goede woorden over spreken tot groot en klein. Of je nu groot of klein bent, het sinterklaasfeest is er voor iedereen. Weet dus: ook jij bent welkom!

Zwarte Piet

de droom van zwarte Piet

Ik had zo'n vreemde droom vannacht.
Ik kwam Sinterklaas op het pleintje tegen.
Hij keek zo droevig!
Ik vroeg heel verlegen: scheelt er iets aan, Sint?
En toen zei Sint zacht:
Er zijn weer kinderen, die ruzie kregen.

opbrengst wereldmissiemaand

In de oktobermaand heeft vier weken lang achter in de Jongerenkerk een doos gestaan om uw bijdrage te mogen ontvangen voor twee projecten: voor de kleine christelijke gemeenschappen in Tanzania en voor het project van de familie Bakokimi in de Congo.

Op zondag 27 oktober, de laatste zondag van oktober, hebben we de doos geopend en daarin zat 245,00 euro. Van die 245,00 euro is 150,00 euro naar de familie Bakokimi gegaan die daar zeer verheugd en blij mee was en 95,00 euro is gegaan naar Missio voor de Kleine Christelijke gemeenschappen in Tanzania.

Namens zowel de Kleine Christelijke gemeenschappen als de familie Bakokimi van harte dank voor uw bijdragen en het delen met mensen ver van huis.

Hub van den Bosch

Elk jaar heb ik aan alle kinderen gedacht.
Nooit heb ik er, geloof ik, één vergeten.
Ik had zelfs geen tijd om speculaas te eten.
Toch was er dit jaar weer een klacht.
Marietje vond haar pop niet mooi en heeft ermee gesmeten.

Pietje was niet blij met zijn trein.
Hij vond de boot van Jan leuker om mee te spelen.
En DAT gaat me nu juist zo vreselijk vervelen.
Het doet me verdriet. Ik vind het niet fijn.
Ze kunnen er toch wel samen mee spelen.

Omdat ik vind dat Sint gelijk heeft,
heb ik een prachtig plan bedacht.
Waar jullie het wel mee eens zullen wezen,
zodra je het hieronder hebt gelezen.
Mijn Pietervrienden vinden het een pracht idee.
Ze hebben het allemaal geprezen.

Voortaan zullen we ons speelgoed samen delen.
Marietje mag ook met de boot van Jan
en Piet zijn bal is ook voor An.
Iedereen mag overal mee spelen,
zo wordt het een heerlijk avondje voor alleman!



breed overleg - 1 december

Ook op 17 november kon het Breed Overleg niet plaats vinden, omdat het voorportaal van de Jongerenkerk niet beschikbaar was. De nieuwe datum is nu: zondag 1 december.

**Ieder is van harte uitgenodigd voor het Breed Overleg
Zondag 1 december 2013 van 11.00 - 12.00 uur**

Zaken die op het Breed Overleg aanbod komen zijn:

- Opening en welkom door de voorzitter Henk Pijnenburg
- Inbreng vanuit het bestuur
- 50 jaar Jongerenkerk Venlo
- Inbreng en opmerkingen vanuit de gemeenschap
- Afsluiting

Henk Pijnenburg / Hub van den Bosch

kerstkaart - verjaardagskalender

Vanaf de 1e zondag van de Advent kunt u in de Jongerenkerk weer kerstkaarten kopen die u kunt versturen. In het verleden hadden we de 'alternatieve kerstkaarten-actie'. Daarin werd gevraagd, stuur geen kaart naar mensen die u sowieso ziet met Kerstmis of Nieuwjaar maar alleen naar hen die u niet ziet. Het geldt dat u daarmee bespaart, kunt u dan geven aan de 'alternatieve- kerstkaarten-actie' voor het goede doel.

De 'alternatieve-kerstkaarten-actie' in die vorm is er niet meer maar is vervangen door de deelname aan de Adventsactie van Solidaridad en de Actie Kookketels voor Anna Damas.

Dus, fijn als u een kerstkaart koopt maar dan vooral voor hen die u niet ziet en wat u bespaart kunt u ten goede laten komen aan de cacaoboeren in Ivoorkust en de school van Anna in Papoea Nieuw Guinea.

Zo delen ook zij in de kerstvreugde en kan 2014 voor de cacaoboeren en de mensen in Papoea Nieuw Guinea zo aan het begin een stapje op weg zijn naar betere levensomstandigheden.

Mogen zij allen rekenen op onze solidariteit.

adventstijd 2013

Het leven van een cacaoberoer: van bitter naar beter

Voor ons is chocola onderdeel van menig feestelijke gebeurtenis. Helaas is de



productie van cacao lang niet altijd een feest. Voor miljoenen cacaoberoeren wereldwijd is het bestaan zwaar. Solidaridad zet zich in voor een duurzame cacao-teelt met respect voor mens en milieu.

Wat speelt er?

De wereldwijde vraag naar cacao groeit met 3% per jaar. Meer dan 2,5 miljoen boeren in West-Afrika werken hard om aan die vraag te voldoen, tegen een schamel loon en op een niet-duurzame manier. Alleen betere landbouwmethoden en eerlijke handel garanderen een hoger inkomen voor de boer en chocola voor onze kinderen. Samen met het bedrijfsleven organiseert Solidaridad de transitie naar een duurzame cacao keten.

70% van alle cacao wereldwijd wordt kleinschalige geproduceerd door boeren in West-Afrika. De meesten van hen lukt het niet om een goede oogst te produceren. Ze komen daardoor niet boven de armoedegrens uit. De verouderde landbouwmethoden die zij gebruiken, putten de grond uit en leiden tot een steeds kleinere oogst. In de zoektocht naar nieuwe vruchtbare grond, wordt het tropisch

regenwoud gekapt. Boeren weten echter geen andere manier om aan de almaar groeiende vraag naar kwalitatief goede cacao te voldoen.

Door de lagere opbrengsten van de teelt neemt hun inkomen eerder af dan toe, ondanks de stijgende cacaoprijzen. Een hogere productie en een verbetering van de kwaliteit van de cacao teelt zijn daarom voor deze cacaoberoeren de enige manier om aan armoede te ontsnappen.

Wat doet Solidaridad?

Solidaridad helpt boeren bij het verduurzamen van hun landbouwmethoden om zo de kwaliteit en het volume van hun oogst te verbeteren. Dat doen we samen met het bedrijfsleven en lokale partners. We hebben baanbrekende afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat niet alleen de cacaoberoeren, maar ook de bedrijven die de cacao kopen en verwerken op een duurzame manier gaan werken. Door de verbeterde landbouwpraktijken oogsten de boeren meer tegen lagere kosten. Hun inkomen gaat omhoog. Proefprojecten in Ivoorkust laten zien dat boeren per jaar tot 25% meer inkomen hebben als ze duurzamer telen, terwijl in Ghana de productiviteit tot 40% per jaar stijgt. De aanpak heeft succes en dat wordt opgemerkt en gekopieerd door andere boeren. Langzaam maar zeker kunnen zo hele dorpen profiteren van de opgedane kennis. Kinderen kunnen naar school en er is meer geld voor gezondheidszorg.

Steun voor ons cacao programma

Helpt u mee cacaoberoeren zicht te geven op een beter bestaan? We nodigen u van harte uit om de steun voor ons cacao programma in uw eigen geloofsgemeenschap te versterken en mensen te betrekken bij het werk in de cacao sector.

Dekenaat Venlo-Tegelen in adventstijd

Zoals enkele jaren geleden binnen de dekenale MOV-Groepen van het dekenaat Venlo-Tegelen i.o. met deken Spee is afgesproken, trekken wij gedurende de adventstijd samen op met de aloude kerkelijke actie van Solidaridad.

In 2013 doen we dat weer. Het gaat over 'cacao, van bitter naar beter'.

Centraal staat Ivoorkust. We hopen met deze adventsactie de cacaoberoeren in Ivoorkust en wereldwijd de kans te bieden op een betere toekomst.

Jongerenkerk Venlo in de adventstijd

Natuurlijk sluit de Jongerenkerk Venlo aan bij de dekenale actie voor de cacaoberoeren MAAR Naast actie voor de cacaoberoeren houden we ook actie voor Anna Damas van wie jullie afgelopen jaar diverse door Gonnie Geurts en Hans Spee vertaalde artikelen in de JK Jouw Kerk konden lezen.

Zuster Anna Damas die werkzaam is in Papoea Nieuw Guinea vraagt hulp voor het Malala Gymnasium. De school heeft dringend nieuwe kookketels nodig (*zie artikel in de JK Jouw Kerk van Hans Spee*).

We willen daarom, evenals in de oktobermaand, de collecte van de adventstijd delen tussen de cacao-boeren in Ivoorkust en Anna Damas. Op de 1e en 4e zondag zal achter in de Jongerenkerk een doos staan om uw 'solidariteitsgave' te ontvangen voor de cacao-boeren. Op de 2e en 3e zondag staat de doos er voor uw gave voor Anna Damas Maar we laten de doos staan tot en met 5 januari 2014. De opbrengst die met de kerstdagen en daarna tot 5 januari wordt opgehaald gaat ook naar Anna Damas.

De cacao-boeren en hun gezinnen in Ivoorkust en de mensen in Papoea Nieuw Guinea rekenen op onze solidariteit.

Dekenale MOV-Groep Venlo-Tegelen en de Jongerenkerk Venlo,

Hub van den Bosch

(missionair coördinator dekenaat Venlo-Tegelen en Jongerenkerk Venlo)

kookketels

Venlose kookketels voor gymnasium in Papoea Nieuw Guinea

Zuster Anna Damas die werkzaam is in Papoea Nieuw Guinea vraagt hulp voor het Malala Gymnasium. De school heeft dringend nieuwe kookketels nodig. Men maakt gebruik van speciale energiezuinige hout gestookte ketels die niet in PNG te krijgen zijn. Het geld voor twee nieuwe ketels (6000 euro) is inmiddels bij elkaar gebracht. Wat nu nog nodig is, is 1058 euro voor het transport van de ketels. Met behulp van de Venlose bevolking willen we dit bedrag bij elkaar brengen.

Malala secondary school

De zusters van de SVD uit Steyl geven leiding aan de school van 600 leerlingen. De leerlingen komen uit de verre omstreken. Omdat de wegen en het openbaar vervoer gebrekkig zijn, verblijven de meeste leerlingen op het internaat. De warme maaltijden voor de leerlingen worden gemaakt in grote ketels die hoognodig vervangen moeten worden.

Venlose bedrijven leveren de kookketels en verzorgen het transport



De ketels hebben 300 liter inhoud en zijn gemaakt van roestvrij staal.

Anna: "Omdat olie voor ons onbetaalbaar is gebruiken we hout. Dat is goedkoop en volop verkrijgbaar.

Daarvoor zijn weer wel speciaal geconstrueerde ketels nodig die duur zijn." De Venlose firma Sax levert deze ketels over de hele wereld. De

ketels wegen 350 kilo per stuk. Het Venlose bedrijf Seacon verzorgt het transport. Dat kost 1058 euro.

Rijk land

met veel armoede

Papoea Nieuw Guinea is rijk aan grondstoffen. Toch is er veel armoede. Slechte wegen maken het reizen moeilijk. Veel plaatsen zijn niet bereikbaar over de weg. De grondstoffen worden door buitenlandse bedrijven geëxploiteerd. De lokale bevolking heeft daar veelal weinig profijt van. Voor veel mensen zijn voorzieningen voor gezondheidszorg en onderwijs niet of moeilijk toegankelijk

Onderwijs als sleutel voor de ontwikkeling

Anna: "Educatie is een van de sleutels om de armoede te doorbreken en verandering te brengen in deze situatie."

Deze fondsenwerving is een gezamenlijke actie van:

* **Jongerenkerk Venlo**

* **Mondiaal Platform Venlo**

Contactpersoon: Hans Spee ☎ 077-354.6436 ✉ mpvenlo@gmail.com

zondag 15 december

Kerst- en nieuwjaarswensen verzamelen in hartje Venlo Jongerenkerk Venlo met kraampje op de MARKT in Venlo

Op zondag 15 december trekken we naar buiten. We staan van 12.00 -15.00 uur op de MARKT in hartje Venlo. Op de MARKT is dan ook de kerstmarkt en bij het stadhuis staat een grote Kerstboom en een grote bühne. De Jongerenkerk mag plaatsnemen onder de grote kerstboom en gebruik maken van de bühne.

Eerste doel is natuurlijk mensen uitnodigen kerst- en nieuwjaarswensen op te schrijven maar we bieden ook onze kerstkaart aan en een verjaardagskalender waarop foto's met gebouwen die een relatie hebben met de Jongerenkerk. En voor wie het koud hebben een kop warme chocomel.

De opbrengst is voor het goede doel: 'de solidariteitsmaaltijd in de Jongerenkerk'.

Om het geheel luister bij te zetten hebben we ook een muzikaal programma:
De JK Big Band, Joekskapel 'Zoeë is 't Laeve', Joke van de Essen-Verhoeckx en misschien melden zich nog anderen.

De bedoeling is dat de JK Big Band speelt van 12 tot 13 uur.

Tussen 13.00 -14.00 uur: o.a. Joke Verhoeckx

Van 14.00 -15.00 uur: Joekskapel 'Zoeë is 't leave'.

Ieder die wil helpen is van harte welkom! EN ... we hopen natuurlijk u allen te zien op de MARKT om te komen kijken, schrijven en luisteren.

Laat zien dat de Jongerenkerk Venlo nog bruist van leven.

Werkgroep 'Kerststal'.

adventsgedachten

Het verhaal over de adventskaars: teken van hoop (kinderen)

De wereld wordt een jaartje ouder, je ziet het om je heen.
Het weer wordt alsmat kouder, waar moet dat nu toch heen?
De dagen worden korter, het donker duurt zo lang.
Kan er geen lichtje komen of blijft dit levenslang?

De bomen laten blaadjes vallen: de eik, de beuk, de berk.
Ze doen het met z'n allen, 't lijkt afgesproken werk!
Er is een hoopvol teken: de den die doet niet mee;
hij houdt zijn groene takken en geurt nog heel tevree.

De groene boom geeft ons te denken en blijft in goede doen.
De hoop zal hij ons schenken als krans van levend groen.
De dagen worden langer, als 't licht maar groter wordt
en mensen gaan verlangen om kind te zijn van God!

De adventskrans

Een adventskrans is meer dan een krans.
Een adventskrans vind ik heel mooi.
En weet je wat net lijkt?
Alsof ze haar verhaal vertelt,
terwijl je naar haar kijkt.

Ze zegt: "Ja, kijk eens naar mijn kleur...
in het groen ben ik altijd.
Dat is de kleur van hopen óp
een goede nieuwe tijd.

Een tijd van vrede en van rust,
een tijd van puur geluk,
een tijd van liefde onderling:
zo'n hopen mag niet stuk.

Maar er is meer als je goed kijkt:
vier kaarsen in het groen...
mijn licht is overal te zien
voor wie maar mee wil doen.

Dit licht zegt: 'Bijna is 't zover,
het kerstfeest komt dichtbij'.
En wijst ons naar het Jezuskind,
het licht voor jou en mij."

een kerstgedachte

verzorgingsstaat, participatiestaat .. of .. solidaire participatiestaat

De kerstdagen staan weer voor de deur. Een jaar loopt ten einde en dan weten we dat een nieuw jaar zijn opwachting maakt. Wat dat nieuwe jaar brengen zal, weten we niet maar wat in het oude jaar de revue is gepasseerd dat weten we wel. Voor ieder zal dat verschillend zijn. De een zal met een heel fijn gevoel terug kijken, een ander met gemengde gevoelens. Voor de een was het een jaar met veel hoogtepunten en een ander had wellicht een jaar vol dalen. En zo leven wij allemaal ons eigen levenspad af.

In deze laatste weken van het jaar waarin de feestdagen zich aan elkaar rijgen te beginnen met Sinterklaas, gaan we op weg naar die sfeervolle kerstdagen, waarin ondanks alle hoogte- en dieptepunten in het afgelopen jaar ons weer een verhaal van vrede en liefde wordt verteld.

Een Kind wordt ons geboren! Een Vrededorst en Kind dat de wereld zal veranderen althans zo verhaalt ons de bijbel. Een Kind dat de wereld op zijn kop zet. Machtingen worden van hun troon gestoten en wie klein en onmachtig zijn, zij die verstoten worden en in de marge van de samenleving verkeren, worden verheven.

Een mooie gedachte maar de werkelijkheid is weerbarstiger.

Een crisis die sinds 2008 woedt, treft vooral die mensen aan de onderkant, een onderkant die groeit.

De 'verzorgingsstaat' moet, zo hoorden we onze nieuwe koning Willem Alexander uitspreken, een 'participatiestaat' worden. Een begrip waar je vraagtekens bij mag en kunt stellen, omdat de uitleg van wat dat nu betekent zeer uiteenlopend is.

Natuurlijk is het zo dat we mensen die om welke reden dan ook zorg nodig hebben, ook de mensen aan de onderkant die door welke reden dan ook daar beland zijn, niet moeten behandelen alsof ze niets kunnen, alsof ze alleen maar 'een last' zijn voor de samenleving. Ik ben ervoor dat we hun kracht aanspreken of hen op hun kwaliteiten aanspreken. Iedere mens doet ertoe, iedere mens kan iets bijdragen aan onze samenleving al is het maar omdat zij of hij er is! Mensen in hun kracht zetten betekent dat je hen ziet als mens en medemens ... maar ... soms zijn mensen door welke omstandigheid dan ook niet in staat hun kracht aan te spreken of in hun kracht te komen. Participeren betekent in mijn ogen, dat we zelfs deze mensen niet afschrijven en niet afdanken door te zeggen: voor wat, hoort wat! Als jij een beroep doet op ons, op mij, dan zul jij wat terug moeten doen! Als dat onze nieuwe vorm van samenleven is, als dat de nieuwe participatiestaat wordt, dan wringt dat bij mij.

Dat Kind waarop we wachten zei dat ook niet: Kom hier, bij Mij is plaats voor jou, Ik zie jou en bij Mij mag je zijn wie je bent.

Kerstmis vieren betekent voor mij in de voetsporen van dat Kind treden. Voor mensen een 'herberg' zijn en oog hebben voor de ander ongeacht hoe of wie zij of hij is. Kerstmis vieren betekent voor mij een uitnodiging zijn voor elkaar en daarin past niet 'voor wat, hoort wat! Daar waar mensen om welke omstandigheid dan ook niet kunnen participeren: verslaafden, zieken, dak- en thuislozen, politieke en zelfs economische vluchtelingen en MOE-landers, daar kan het niet zo zijn dat wij onder het mom van participeren hen verder de afgrond in drijven. Een samenleving die dat doet en die samenleving dat zijn WIJ, heeft de Boodschap van dat Kerstkind nog steeds niet begrepen want ons allen kan het overkomen ziek te worden, in de problemen te geraken of schulden te krijgen in deze tijd waarin alle zekerheden langzaam maar zeker ondergraven worden. Hopelijk is er dan altijd een medemens die naast je staat en zegt: jij kunt op mij rekenen, voor mij tel jij mee!

Mag dat onze kerstgedachte zijn die wij als Jongerenkerk willen uitdragen naar onze eigen gemeenschap, naar de stad Venlo en verder.

Zalig Kerstmis voor iedereen en mag het Kerstkind ons blijven inspireren mens te zijn voor elk ander, omdat zij of hij beeld van God is wiens naam liefde is. Dat die liefde ons mag dragen en dat wij uit liefde elkaar dragen in deze wereld: dichtbij en ver weg. Op weg niet naar een kille 'participatiestaat' maar naar een solidaire wereld of een desnoods 'een solidaire participatiestaat'

Hub van den Bosch

advent-/kerstwandeling

Op **zondag 22 december** gaan we weer wandelen van de Jongerenkerk Venlo naar de zusters van Albertushof aan de Hakkesstraat in 't Ven.

Om 19.00 uur willen we vertrekken. We verzamelen ons vanaf 18.45 uur in het Voorportaal. De tocht voert ons weer door de stad, de uiterwaarden, langs Océ en het Kapelke van Genooy naar Albertushof.

Daar wacht ons dan een korte advents- en kerstdienst ter bezinning, dit jaar opgezet en verzorgd door Patricia Spee met het koor Amaryllis. Amaryllis staat onder leiding van dirigente Mia Schoonbrood.

Natuurlijk hopen we dat velen meewandelen maar voor wie dat niet kan, is het natuurlijk altijd mogelijk om direct naar Albertushof te gaan waar de wandelaars om 20.00 uur bij hen zullen aansluiten. Na de korte dienst is het daarna tijd om de inwendige mens te sterken en om met elkaar en de zusters een gezellig samenzijn te hebben.

Rond de klok van 21.00 -21.15 uur lopen we dan weer terug naar de Jongerenkerk.

kerstgedachten

Eens is een kind geboren
eenvoudig in een stal.
Dat kind kwam vrede brengen,
voor mensen overal.

De engelen zongen vrolijk
een wonder is geschied.
Gods kind kwam voor een wereld
vol zorgen en verdriet.

~ Dat kleine koningskindje
vroeg om een kerstgeschenk:
dat ik niet voor mezelf leef
maar ook aan anderen denk.

~ Waar mensen samen wonen
en goed zijn voor elkaar,
daar is het altijd kerstfeest
op elke dag van het jaar.

Kerstwens

Ik heb een kerstwens.
dat ene kleine lichtje dat
aanwezig is in mijn hart .
dat lichtje van hoop en vriendschap
dat geef ik nu door aan jou
opdat je het zou bewaren
daar in je hart.
en warmte moet het je geven
opdat je het nimmer koud zult hebben.
en licht, ja veel licht
opdat je nooit bang hoeft te zijn in het donker.
maar vooral liefde
zodat je het kunt doorgeven aan degene
die zo dierbaar voor jou is
en dat die het ook weer doorgeeft
zodat het kan groeien en schitteren
in de harten van ieder mens

Een man en een vrouw

Een man en vrouw op zoek naar een plaats
om hun kind ter wereld te brengen.
Een kind waar men vol verwachting naar uitzag;
vredevorst zou hij genoemd worden.
Hij, waarover zoveel te doen was geweest
de Messias, de langverwachte,
werd geboren in een arme stal

God koos een kind
en de mens stond op uitkijk naar een vorst,
een machtige koning.
Hij wordt onder ons geboren
in het schamele, in het kleine.
Hij zoekt een plaats in onze herberg

Het kerstverhaal is een verhaal vol tederheid,
het verhaal van een kind, een mens - zonder - macht,
die de machtigen ontthoort.
De kerstliederen mogen teder zijn.
Want tederheid is kracht, het enige antwoord op geweld.
De kerstliederen mogen en moeten dromen.
Want de droom verandert de wereld.
Maar de wereld, het geweld, de werkelijkheid,
mogen niet aanwezig zijn in ons zingen
en in onze gedachten.
Want wij zingen tegen de werkelijkheid van onze dagen,
tegen de wereld en haar machthebbers,
tegen de leugenaars en hun keuzen,
tegen de tovenaars en hun misleiden,
tegen onszelf.
Heden is u een Redder geboren.
En daarom: waak bij het Kind.
Hoed de droom:
Hij is zo weerloos, zo blootgesteld aan weer en wind.
Durf geloven.
Wees de gangmaker van het onmogelijke,
het vandaag onmogelijke
dat in de kerstnacht verwacht wordt.
En heb geduld.
Datgene waarop zovelen zolang hebben gewacht,
is niet het werk van een nacht,
zelfs niet van een kerstnacht.
Hoed de droom:
een wereld vol vrede, de mens eindelijk genezen.
De mens eindelijk mens.
Van Godswege.

("Hopen op de dageraad" F. Cromphout)

mijn kerstverhaal

Het was september 1944. We en dat waren mijn moeder en ik, waren naar Gennep gegaan, naar mijn grootouders. Zoals altijd was dat prettig, maar de oorlog liep langzaam naar z'n einde.

Toen kwam plotseling de terugtocht van de Duitsers uit de Ardennen. Een horde van verwilderde soldaten trok in paniek naar het noorden. De hoofdwegen waren ineens levensgevaarlijk. De Duitsers schoten bij ieder oponthoud van de troep. Twee dagen duurde het. Wij bleven ondertussen binnenshuis en toen het gevaar geweken was, wachtten we nog enkele dagen alvorens weer terug te gaan naar Venlo. Helaas voor ons. Er was ineens geen vervoer meer. Het trammetje reed niet meer en autoverkeer was er evenmin. Het parool was dus: laten we de zaak nog even aankijken.

Ongeveer twee weken later kwam de slag om Arnhem en wat weinig mensen weten: de parachutisten en de vrachtweevliegtuigen op de dag erna kwamen tot ongeveer anderhalve kilometer van Gennep neer. Het hele gebied van daar tot Arnhem was ineens bezet door de geallieerden. Wij zaten plotseling in werkelijk oorlogsgebied.

Na ruim een maand in een frontsituatie te hebben geleefd, kwam het bericht van de Duitse bezetter: Gennep moest evacueren, te voet naar Gogh in Duitsland. Verdere informatie werd niet gegeven. Uiteraard voelde niemand van ons ervoor om naar Duitsland te gaan. Dat de Gennepenaars uiteindelijk in de buurt van Bussum terecht zouden komen, wist op dat moment niemand. We besloten dus om met z'n zessen te voet naar Venlo te gaan.

Voor mijn grootouders was Venlo te ver om het in een dag te doen en in de buurt van Well werd 's avonds onderdak gezocht. De eerste boerderij weigerde botweg. De tweede weigerde, al was het met iets mildere woorden. De derde boerderij waar we aanklopten, wilde ons wel herbergen voor een nacht: een schuur met een laag stro, gaten in het dak en de stank van een geit. Later kregen we nog een kan drinken aangeboden: slappe surrogaat koffie. Tegenover Well, aan de andere kant van de Maas, werd die nacht rondom Geystersen hard gevochten. Het dreunde en knalde de hele nacht en door de gaten in het dak bleven we het flitsen zien.

De andere dag en verder op weg was mijn stemming ronduit slecht. Had die boerin ons niet in de boerderij kunnen laten slapen? Als er geschoten was van de overkant, dan hadden we geen enkele dekking gehad. En dat vieze stro, die stank...

Vorig jaar ging de preek van Hub in de nachtmis over twee mensen, die, jaren geleden, door de Romeinse bezetter gedwongen op weg waren en bij de eerste herberg geen onderdak vonden en ook niet bij de tweede.

De derde zei: "Ik zit helemaal vol. Met de beste wil van de wereld kan ik jullie niet helpen, maar daar achter is nog een stal. Er ligt wat stro. Er staan nog een paar beesten, een os en een ezel, dat zul je wel ruiken, maar het is beter dan niks." Deze herbergier uit het evangelie werd door Hub geprezen in die preek, omdat hij gedaan had wat menselijkerwijze mogelijk was.

Toen kwamen al de herinneringen en de overeenkomsten met onze tocht weer boven en na al die jaren viel het kwartje. Hoeveel mensen waren er al door die boerderij opgenomen? Well lag immers in het schootsveld van beide legers. Hoeveel onderduikers misschien? Hoe nijpend was het wellicht geweest? Had men daar nog te eten gehad? Het is nu te laat, de mensen van toen zullen zijn overleden. Maar toch: mensen van toen, toch bedankt. Jullie deden wellicht alles wat toen nog mogelijk was.

Paul

Sjaloom in Jongerenkerk

Zondag 22 december 2013

Vocalgroup Sjaloom geeft concert vooraf aan de viering

Op zondag 22 december is Vocalgroup Sjaloom aanwezig in de viering van de 4e zondag van de Advent. Voor de viering willen zijn nog een advents-kerstcencert verzorgen voor de gemeenschap.

Onder leiding van dirigent Sjraar Klaassens verzorgen zij vanaf 09.50 uur een aantal advents- en kerstliederen om alvast de sfeer op te roepen die past bij deze tijd van het jaar.

Graag nodig ik u allen uit om op 22 december wat eerder dan normaal naar de Jongerenkerk te komen om vooraf te genieten van de zang van Sjaloom.

Hub van den Bosch

viering nieuwjaarsdag om 11 uur

De viering op nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari 2014, terug naar 11.00 uur. Enkele jaren geleden werd de viering op nieuwjaarsdag vanwege diverse recepties verzet van 11.00 uur naar 10.00 uur. De tijd is veranderd! De meeste nieuwjaarsrecepties van de deken en van de gemeente Venlo vinden nu plaats op andere momenten dan nieuwjaarsdag. De noodzaak om dan de viering in de Jongerenkerk Venlo om 10.00 uur te houden is daarmee vervallen.

In het verleden was onze vaste gast op nieuwjaarsdag Pierre Timmermans. Helaas is Pierre er niet meer en daarom was het een zoektocht een koor te vinden of iemand die deze viering wilde opluisteren. Toch is het gelukt! Maar Met de belofte dat de viering dan om 11.00 uur zou zijn. Onze eigen Jk-koor zal de viering opluisteren en deze begint vanaf 2014 weer gewoon om 11.00 uur.

Dank aan de leden van ons koor en iedereen van harte welkom op 1 januari 2014 om het nieuwe jaar welkom te heten met een viering van breken en delen.

Hub van den Bosch

verjaardagen in december

1 dec.	Marja Görtjes	organisatiegroep planning koren, muziek, assistenten en lectoren
2 dec.	Marie-José Oosterwaal	Spiritualiteitsgroep
3 dec.	Carly Lyven-Janssen	communicant 2011
4 dec.	Marieke van Heijst	Triple Quartet
6 dec.	Breur Jacobs	
7 dec.	Peter Verhoeckx	assistent/lector/Triple Quartet
10 dec.	Robin König	communicant 2010
10 dec.	Robin Schaeben	communicant 2012
11 dec.	Dries Verhoeckx	assistent/JK Big Band/Triple Quartet
18 dec.	Michelle Mulders	communicant 2011
19 dec.	Nigel Aquina	communicant 2011
20 dec.	Henk Pijnenburg	bestuur JK/lector
22 dec.	Antoine Lauwerijssen	lid JK-koor
25 dec.	JEZUS VAN NAZARETH	
28 dec.	Marguerite Linders	Praaggroep
30 dec.	Annie Brueren-van Rijn	
31 dec.	Brigitte Oude-Kempers	Spiritualiteitsgroep
31 dec.	Mirielle Gadiot	Praaggroep

ontbijten

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

zaterdag 21 december om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.



Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: mjg.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en koffie/thee. Het ontbijt kost € 4,50. Dat is 1 euro meer dan voorheen, maar er mag nu wel onbeperkt gebruik worden gemaakt van koffie en/of thee.

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,

Marjo Bongers

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een
waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-3515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
ASN-bank: 87.10.15.617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 29 december 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 13 december aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes