

inhoud

- 01. agenda februari maart 2014
- 02. vieringen februari maart 2014
- 03. Thea Janssen Leurs overleden Henk Pijnenburg
- 04. Adventsactie 2013
- 05. Schatten verzamelen i.p.v. rommel Anna Damas
- 07. God achter de voordeur Paul
- 08. Vastenaktie 2014
- 09. Verjaardagen in januari
- 09. Ter inspiratie
- 10. Samen ontbijten
- 11. Verdraagt elkander
- 13. kleurplaat voor de kids

achterpagina: praktische informatie



Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda feb. - maart 2014

februari 2014

10.00 u.	JK zondagsviering
20.00 u,	Bijeenkomst JK-bestuur (in Groenewold)
10.00 u.	JK zondagsviering
15.00 u.	overleg Pastoraal team (tot 16.30 u.)
13.30 u.	bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u)
10.00 u.	JK zondagsviering
20.00 u.	filmavond Vastenaktie In Michaëlkerk
19.30 u.	Bijeenkomst 25 jaar Groenewold + 50 jaar JK Venlo
10.00 u.	JK zondagsviering
	20.00 u, 10.00 u. 15.00 u. 13.30 u. 10.00 u. 20.00 u. 19.30 u.

maart 2014

maart 2014		
02	10.00 u.	JK-viering - Vastelaovend
2-4		Vastelaovend
05	19.00 u,	Aswoensdag - gebedsdienst
80		Internationale Vrouwendag
09	10.00 u.	JK zondagsviering
10	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
12	13.30 u.	bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
13	20.00 u.	vergadering bestuur JK
14		Piet Giesen 50 jaar priester
16	10.00 u.	JK zondagsviering
18	10.00 u.	Armoedeconferentie in JK (tot 16/30 u.)
19		feestdag van St. Jozef
20	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten
23	10.00 u.	JK zondagsviering
30	10.00 u.	JK zondagsviering

vieringen feb. - mrt. 2014

Zondag 2 februari 2014, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen Assistent: Leo Verbeek

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Jk-koor

Zondag 9 februari 2014, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch Assistent: Peter Verhoeckx Lector: Max Görtjes

Muziek: Jk-koor

Woensdag 12 februari 2014, 19.15 uur

Taizégebed

Taizégroep met Taizéliederen

Aansluitend koffie

Zondag 16 februari 2014, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Bert en Hannie Kort

Lector: Erna Schreurs Muziek: Ingrid Reinhoud

Zondag 23 februari 2014, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Gonnie Geurts Lector: Henneke Roox Muziek: Piet Hegger

Zondag 2 maart 2014, 10.00 uur

CARNAVAL MET JOCUS TOEKÔMS

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truuj en Peet
Assist.: Jocus Toekômst Trio
Muziek: Joekskapel Zoeë is 't Laeve

Woensdag 5 maart 2014, 19.00 uur

Aswoensdag - Gebedsdienst Voorg.; Hub van den Bosch Muziek: nog niet bekend

Zondag 9 maart 2014, 10.00 uur

1^e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Henk Pijnenburg
Lector: Marije Vola
Muziek: Jk-koor

Woensdag 12 maart 2014, 19.15 uur Taizégebed

Voorg.; Taizégroep Muziek: Taizéliederen

Aansluitend koffie/thee in Voorportaal.

Zondag 16 maart 2014, 10.00 uur

2^e zondag Veertigdagentijd Spiritualiteitsviering Voorg.: Spiritualiteitsgroep Muziek: nog niet bekend

Zondag 23 maart 2014, 10.00 uur

3^e zondag Veertigdagentijd Viering in Taizéstijl

Voorg.: Werkgroep Taizé+ Hub

Muziek: Taizéliederen.

Zondag 30 maart 2014, 10.00 uur

4^e zondag Veertigdagentijd Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Gonnie Geurts Lector: Henneke Roox Muziek: Familie Bakokimi

† mw. Thea Janssen - Leurs

Zoals in elk gezin heeft ook het "gezin" de Jongerenkerk een moeder nodig. De Jongerenkerk had Thea als mam.

Leo Brueren had haar gevraagd om de rol van gastvrouw op zich te nemen.

Dat was handig want ze woonde dichtbij.

meer dan alleen gastvrouw

Al snel bleek dat Thea niet alleen gastvrouw wilde zijn. Nee Thea was meer voor de grote verscheidenheid van bezoekers aan de Jongerenkerk.

Ze hield de omgeving in de gaten en signaleerde zaken die de aandacht verdienden rondom onze kerk. Als er gewerkt moest worden door een van de vele activiteitengroepen in de kerk kwam Thea altijd even



binnen lopen. Ze gaf haar mening en zorgde tegelijk voor een lekkere kop koffie. Altijd bereid om een helpende hand toe te steken zover dat in haar vermogen lag.

de zondag

's Zondags als je naar de dienst kwam, was Thea altijd al aanwezig en bracht je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen. Haar domein was het voorportaal van de kerk. Alles moest keurig op orde en schoon zijn zoals dat hoort binnen het gezin. Als er iemand binnen kwam die ze nog nooit eerder gezien had, maakte ze mij daar attent op en zei; "Die is nieuw hier; daar moet je maar even mee gaan praten." Ze keek wel altijd of je dat ook deed. Net zoals een mam dat behoort te doen. En zoals een moeder hoofd van het gezin is, zo was Thea dit voor de Jongerenkerk-familie.

Bescheiden maar soms toch ook wel dwingend aanwezig, nooit haar mening onder stoelen of banken stekend, maar wel altijd de gouden middenweg zoekend.

ziek

Het was dan ook een grote schok toen ik in september verleden jaar van haar hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was. "Ze kunnen niet precies zeggen hoe lang ik er nog ben. Zeg het maar verder tegen niemand ik hoef allemaal die belangstelling niet." Thea ten voeten uit.

In december van het vorige jaar kon je al merken dat ze veranderde. Ze werd wat magerder en soms ook wat knorriger. De wetenschap dat het einde nabij was, moet ongetwijfeld voor haar een grote last zijn geweest. Ze liet dat echter niet blijken.

de laatste dagen

Op zondag 29 december werd Thea onwel en raakte op de stoep van de kerk buiten bewustzijn. Met enkele mensen hebben we haar naar binnen gedragen in afwachting van de ambulance. Ik kon toen nog niet bevroeden dat het de laatste keer zou zijn dat we haar levend bij ons zouden hebben.

Op 9 januari 2014 is Thea thuis rustig ingeslapen.

Thea Janssen-Leurs, je hoort ongetwijfeld ook in het rijtje thuis van mensen van wie de voetstappen in de jongerenkerk nooit zullen vergaan.

Thea, rust nu maar zacht.

Henk Pijnenburg Voorzitter stichting Jongerenkerk Venlo.

adventsactie 2013

In de advents- en kersttijd 2013 vond de adventsactie Solidaridad plaats.

We hadden twee projecten waar we aandacht voor vroegen en steun. Dat waren:

- de actie van Solidaridad 'van bitter naar beter' waarin de cacaoboeren en hun gezinnen in Ivoorkust centraal stonden
- en 'Venlose kookketels voor gymnasium in Papoea New Guinea' waar Anna Damas werkzaam is.

De opbrengst bedroeg 280,00 euro. Dat geld is naar beide projecten gegaan. Hartelijk dank voor uw gift.

Hiermee dragen wij bij aan een beter bestaan voor zowel de cacaoboeren en hun gezinnen en bieden we de kinderen op Papoea de kans op een beter bestaan.

schatten verzamelen i.p.v. rommel

Uit: Weisheitsgeschichten door Anna Damas.

Waar jouw schat is, daar is ook jouw hart, zo schrijft men in de bijbel. Dus is het belangrijk om onze schatkist regelmatig op te schonen, zodat er nieuwe energie kan stromen.

Mijn collega op kantoor vindt het belangrijk dat zijn paperassen en documenten in verschillende lagen op zijn bureau opgestapeld liggen. "Zo ziet men tenminste hoeveel ik te doen heb". Mm. Persoonlijk kan ik in zo'n chaos niet werken. Als de papieren op mijn bureau torens worden, dan is dat een duidelijk teken dat ik het overzicht verloren heb en dat ik met het werk achterop raak.

Dan wordt mijn bureau een weerspiegeling van mijn werk dat chaotisch, overladen en ongeorganiseerd is. Dit is een signaal dat ik dan alles weer een keer opnieuw moet sorteren en opschonen. Welke tijdslimieten zijn werkelijk belangrijk, van welke taken kan en moet ik mij losmaken?

In mijn kamer bewaar ik een houten doos met foto's. Telkens komen er nieuwe foto's bij van vakanties, feesten en andere gelegenheden. En toch worden het er niet meer. Ik bewaar nog maar zo veel foto's als er in de doos passen. Eenmaal tot tweemaal per jaar neem ik ze in de hand, bekijk ze en sorteer ze.

Op de foto's verschijnen mensen, die een tijd lang tot mijn leven behoorden. Veel van hen hebben tot vandaag toe sporen in mij nagelaten. De herinnering aan hem of haar is belangrijk voor me en ik bewaar de foto, ook als ik al lang geen contact meer met hem of haar heb. Andere mensen waren eens een deel van mijn leven, maar er zijn nu andere tijden gekomen en zij zijn vervaagd en uit mijn leven verdwenen.

Er zijn ook foto's met vakantielandschappen en vakantiebelevenissen die ik telkens opnieuw weer wil bekijken om ze niet te vergeten. Andere hebben bij mij zo'n levendige herinnering opgeroepen, dat een foto eigenlijk te zwak is om dit weer te geven.

Al datgene is echter in beweging als een stromende rivier. Wie en wat vorig jaar nog belangrijk voor me was, is dat momenteel misschien niet meer. Andere zaken hebben hun plek ingenomen. Ik kan niet al de contacten die ik ooit gelegd heb mijn hele leven meeslepen. Vriendschappen waren geen slechte vriendschappen, alleen maar omdat ze eens ophouden. Ook mooie herinneringen kunnen ballast worden, als ik me er al te zeer aan vastklamp. Dan was "vroeger alles beter" en is mijn oog voor het heden vertroebeld. Nee, ik wil ook plaats hebben voor nieuwe dingen, voor nieuwe ervaringen, voor nieuwe mensen.



Beduidend zwaarder valt het me, om van slechte herinneringen los te komen.

lemand heeft me teleurgesteld. lemand heeft me gekwetst. Ik heb gefaald, een grote fout gemaakt. Ik ben geneigd om deze ervaring telkens opnieuw weer op te rakelen.

Vervolgens mijd ik deze mensen, die mij teleurgesteld en gekwetst hebben, of de situatie waarin ik faalde. Ik geef de anderen en mezelf geen kans, om een volgende keer een andere ervaring op te doen.

Daarmee wordt menige nieuwe ervaring verstikt in de afvalberg van het verleden.

"Waar jouw schat is, daar is ook jouw hart", zegt Jezus in de Bergrede. (Matteüs 6,21). Waar wij ons in gedachten en in onze gevoelens telkens mee bezighouden, dat is onze "schat", daar gaat onze energie heen. Het is dus heel belangrijk om onze schatkist regelmatig op te schonen.

vertaling: Hans Spee en Gonnie Geurts

Anna Damas is 46 jaar oud en ze is verbonden aan de missiezusters in Steyl. Ze werkt momenteel in Papoea Nieuw Guinea. Tijdens haar stage in 't Groenewold enkele jaren geleden assisteerde ze regelmatig bij diensten in de Jongerenkerk. Na haar studie werkte ze in een parochie in Mönchen-Gladbach. Ze schreef destijds columns voor een plaatselijk blad. Een aantal van deze columns zijn onlangs gebundeld in het boekje "Weisheitsgeschichten" dat verkrijgbaar is bij het Missiemuseum in Steyl.

God achter de voordeur

Steeds meer en steeds heftiger hoor je tegenwoordig dat geloof een persoonlijke zaak is en dat uitingen hiervan alleen persoonlijk moeten en mogen zijn. Het geloof moet achter de voordeur blijven. Tekenen van geloof in de openbare ruimte zijn dus niet meer toegestaan volgens de huidige (politieke) opvattingen. Geloof wordt afgedaan als achterlijk sprookje. Christenen zijn dom, om over moslims maar te zwijgen. Kerk en staat zijn gescheiden en dat moet niet alleen zo blijven, elke kerkelijke invloed moet verdwijnen.

Ik vraag me een paar dingen af: waarom hoor ik in deze kretologie geen aanval op andere levensbeschouwingen? Waarom mogen de humanisten wel hun overtuiging tonen? Waarom mogen de niet-gelovigen hun opvattingen overal rondstrooien? Waarom vertellen zoveel mensen: "Ja, ik was vroeger katholiek, maar..." Waarom worden alleen christenen en moslims hierop aangesproken? Waarom ook niet een aanval op de goeroes en andere (al of niet) wijzen uit het oosten?

Heeft het soms te maken met het gouden kalf? Zijn geld en macht te zeer belangrijk geworden in onze maatschappij? Zijn aanzien, geld en macht nog de enige zingeving in het leven van de meerderheid? Is "carrière maken" het sleutelwoord daarvan? Is het christendom de enige tegenstander van dit materialisme en moet het daarom bestreden worden? Geven de oproepen tot naastenliefde soms een "unheimisch" gevoel voor de grote massa? Is men zo egoïstisch geworden, dat men eigenlijk geen SAMENleving meer wil? Of is dit ideaal totaal verdwenen als gevolg van de doorgeschoten reclame? Het zijn heel veel vragen.

Feit blijft dat de wereld nog zelden zó materialistisch en individualistisch is geweest als nu. Wat men schijnt te vergeten is, dat onze wetgeving en onze cultuur gegrondvest zijn op christelijke waarden. Toen Thorbecke de grondwet schreef, was de overgrote meerderheid van de Nederlanders nog overtuigd christen en de grondwet is daar een duidelijke afspiegeling van. Onze grondwet is nog nauwelijks veranderd.

Waarschijnlijk heb ik het mis met mijn analyse. Waarschijnlijk zijn er meer factoren die meespelen, maar de geschiedenis van het gouden kalf dat aanbeden wordt, staat nog altijd in het oude testament en dat verhaal past na zoveel jaren nog perfect in de huidige situatie. De gouden kalveren kapot slaan zal ons niet lukken, het zijn er teveel en ze zijn te groot, maar we kunnen er wel een krasje op maken. Alle beetjes baten... ook hier.

Paul

p.s. Ik schreef dit stukje juist vóór de uitspraak van de paus over materialisme.

Geef kinderen in Nicaragua



Op Aswoensdag, woensdag 5 maart 2014 start de vastentijd met de vaste(n)aktie. De komende drie jaar gaan we in het dekenaat Venlo en daarmee ook in de Jongerenkerk ons inzetten voor Nicaragua.

In de JK Jouw kerk van maart zal daar uitgebreid op worden ingegaan.

Vooraf aan de vastentijd, willen we als dekenale MOV-groep Venlo alvast een blik vooruit werpen op de vastentijd en de vastenaktie.

We doen dat met een film die op maandag 17 februari 2014 vertoond zal worden. De film is gemaakt door Marijn Poels. Ze gaat over San Pedro. San Pedro is het deel van Nicaragua waar wij ons de komende drie jaar op gaan richten.

De film geeft een inkijk op San Pedro en de problematiek die er speelt rond kinderarbeid in dat deel van Nicaragua.

We nodigen ieder uit voor deze film!

Maandag 17 februari 2014:
Film over Nicaragua en San Pedro van Marijn Poels.
Locatie: Michaëlkerk in 't Ven
Pastoor Kierkelsplein 18, Venlo
Aanvang 20.00 uur

verjaardagen in februari

2 feb. Gaugi Maes Spiritualiteitsgroep/liturgieoverleg

2 feb. Herman Evers vorige pastor JK Venlo

2 feb. Marc van Keulen

9 feb. Françoise Offenberg Liturgieoverleg12 feb. Nana Geerlings communicant 2014

13 feb. Piet Linders Pastoraal Team/'t Groenewold/liturgiewerk-

groep/liturgieoverleg/Praaggroep

17 feb. Marianne Schonewille catering

20 feb. Piet Ruys Bestuur/Vrienden JK

23 feb. Marc Seelen JK Big Band reservelijst trompet

24 feb. Jan Gadiot Praaggroep

van harte proficiat

ter inspiratie

Klagen is een populair denkpatroon waardoor het ego zichzelf versterkt.

Door dat te doen maak je andere mensen of een situatie 'fout' en jezelf 'goed'
In werkelijkheid versterk je alleen maar de illusie van het ego.

Eckhart Tolle

Als je gelooft dat degene van wie je houdt anders moet zijn dan ze is, dan heb je helemaal geen relatie met haar.

Je hebt een relatie met een ideaalbeeld in je hoofd.

Je hebt een relatie met je eigen gedachten. Scott Kiloby

Laat jezelf los

en je zult volkomen jezelf zijn. Catharina van Siena

Tijd is niet kostbaar.

Het is een illusie.

Het enige wat kostbaar is,

is dit moment. Nin Sheng

Je bent nooit wezenlijker, dieper jezelf dan wanneer je stil bent.

Eckhart Tolle

ontbijten

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

zaterdag 15 februari 2014 om 10.00 uur bij Ruitercafé Leurs

ledereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en koffie/thee. Het ontbijt kost € 4,50. Dat is 1 euro meer dan voorheen, maar er mag nu wel onbeperkt gebruik worden gemaakt van koffie en/of thee.

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,

Marjo Bongers

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid



Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Stemmige opbaar- en ontvangstruimten. Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

verdraagt elkander

Verdraagt elkander Draagt elkander ver.
Ontferm je over vluchtelingen, slachtoffers van rampen,
van honger of geweld. Wees mild en vol zachtheid
voor de eenzamen dicht om je heen,
voor hen die wanhopen en vol angst de toekomst tegemoet zien.

Heb geduld met hen die je niet begrijpen, je misschien zelfs onrecht aandoen.

Zoveel groot en klein leed kan gevoelens van onmacht oproepen. Je zou willen helpen, maar veel wat je doet is slechts een druppel op een gloeiende plaat. En soms wordt de machteloosheid ondraaglijk voor je. Door de kwetsbaarheid van al die mensen komt je eigen broosheid aan het licht.

Je stoot op je grenzen. Irritatie, soms zelfs boosheid om eigen falen, boosheid om onrecht een ander of jou aangedaan, kunnen je dan isoleren.

Je wordt eenzaam. En de eenzaamheid van de ander, die je had willen dragen, wordt erdoor vergroot.

Je kunt in een impasse raken. Je dwaalt in een donkere tunnel. Blijf even staan ook al moet je er dóórheen. Wanneer je wat gewend raakt aan het donker, krijg je langzaam weer wat ruimte om je heen.

Je gaat scherper zien en je ontdekt kleine lichtpuntjes. Dat licht is er altijd geweest, de ruimte is niets veranderd, maar er is iets opengebroken in jezelf.

Je bent wat meer vertrouwd geraakt met je eigen broosheid en je grenzen. Er is een groei ingezet tot het accepteren ervan.

Het licht ga je ontdekken als het licht van God, de Schepper die alle mensen als broze wezens geboetseerd heeft.

Door het besef dat je gedragen wordt door Gods overvloedige genade en zijn barmhartigheid, komt er ook ruimte in jezelf.

Wanneer je openstaat voor die genadegaven kan Gods woord, die Mens van vrede, woning vinden in je hart. Zijn wijsheid, zijn geest, kunnen je vullen met hernieuwde tederheid en kracht.

Vanuit de hernieuwde kracht, de openheid voor Gods genade en vrede kun je komen tot oprechte vergeving jegens de ander.

En dan kun je elkaar leren en vermanen op opbouwende wijze. Een nieuw begin wordt mogelijk en zo groei je naar elkaar.

Je laat je weer raken door het leed dichtbij en veraf.

De machteloosheid is niet opgeheven. Maar het is een spanningsveld in je leven, dat je niet langer wilt ontwijken.

Je probeert opnieuw het vele leed mede te dragen. De kracht waarmee je dat doet is Gods kracht die dóór jou heen gaat stromen. Die kracht zal je bekleden met tedere ontferming, zachtheid en geduld.

Met liefde zul je de ander verdragen en verder dragen.



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch Begijnengang 17, 5911 JL Venlo 077-3515920 // 06-10729578 (secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo tel. (077)5515920 e-mail:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

Info: Lilo Stark

voor projecten ver van huis en heel

dichtbii

ASN-bank: 87.10.15.617 o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794 of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 23 februari 2014.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 14 februari aangeleverd worden (via email of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u

Martin Huizinga; 077-3512165 e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl webmaster: Max Görtjes