

# Beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk 2025-2028

## Inleiding

De Jongerenkerk in Venlo bestaat al sinds 1965. De eigentijdse wijze van vieren en verkondigen van het geloof in de liefde voor de medemens volgens het evangelie van de katholieke kerk sprak niet alleen ouderen, maar vooral ook jongeren bijzonder aan; de oprichting van de Jongerenkerk door kapelaan Leo Brueren voldeed duidelijk aan een grote behoefte in de samenleving. De vieringen werden in zeer grote getale bezocht. Men haalde er inspiratie uit voor het leven van alle dag en voor veel méér. Vanuit de Jongerenkerk ontstonden allerlei groepsactiviteiten ten behoeve van de eigen kerkgemeenschap. Daarnaast had men oog voor de noden daarbuiten, zeker ook voor de zwakkeren in de samenleving. Er ontstonden initiatieven ter ondersteuning van mensen 'van de straat'; dak- en thuislozen en vele anderen die even niet meer wisten waar ze het moesten zoeken.

## Doel en organisatie

De Jongerenkerk heeft een eigen bestuur en een eigen pastor. Ze wordt niet gefinancierd als een katholieke parochie, maar voorziet in haar eigen middelen. Dit is geen gemakkelijke opgave. Mede door de toegenomen secularisatie zijn de inkomsten uit reguliere bijdragen en collectes niet meer voldoende om de organisatie draaiende te houden. De Stichting Vrienden van de Jongerenkerk is om die reden in het leven geroepen. Deze stichting beoogt de middelen bijeen te brengen om de exploitatietekorten van de Jongerenkerk te verminderen. Zij stelt zich ten doel de continuïteit van de Jongerenkerk voor telkens minimaal drie jaren te waarborgen.

Daartoe vraagt zij om giften bij particulieren, bedrijven, kloosters en andere organisaties. De giften komen binnen op een eigen rekening en worden beheerd door het bestuur van de stichting. De doelgroep wordt driemaal per jaar aangeschreven: zij krijgen een verzoek om te doneren, op het eind van het jaar een kerstkaart en een persoonlijke uitnodiging om aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsreceptie van de Jongerenkerk, en bij het begin van het nieuwe kerkelijke jaar ontvangen zij een uitgebreid overzicht van de activiteiten die in het afgelopen jaar hebben gespeeld.

Naast een bestuur heeft de stichting Vrienden twee ambassadeurs aangezocht, die in de omgeving van de Jongerenkerk hun contactpersonen op de hoogte stellen van de vele goede werken van de Jongerenkerk en hen uitnodigen eveneens te gaan bijdragen aan het behoud daarvan en het voortbestaan van de Jongerenkerk.

Daartoe wordt een lijst up-to-date gehouden van datgene wat door pastor en medewerkers/vrijwilligers van de Jongerenkerk wordt gedaan om bij te dragen aan een betere wereld vanuit het gedachtengoed van haar oprichter en zijn opvolgers. Deze lijst ziet er begin 2024 uit als volgt:

## Actieve betrokkenheid

In navolging van Leo Brueren staat onze pastor **Hub van den Bosch** altijd klaar, om mensen in een noodsituatie met raad, daad en financiële ondersteuning bij te staan.

Hij en anderen uit de Jongerenkerkgemeenschap zijn als bestuurslid of vrijwilliger actief betrokken bij de volgende sociaal- maatschappelijke projecten:

- Schuldhulpverlening.
- Ketenoverleg dak- en thuislozen.

## Beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk 2025-2028

- Bindkracht Venlo -> wil als beweging vooral inwoners samenbrengen en armoede uitsluiten.
- Stichting Prisma -> Organisatie van programma's op het snijvlak van kunst en religie. O.a. een Heilige Huisjes Tocht i.h.k.v. de Vastenactie in maart, Programma rond de Langste Dag in juni, De Nacht der Zielen in november.
- Stichting 't Groenewold -> Centrum voor Kerk en Samenleving.
- Schuldhulpmaatje (de Jongerenkerk is convenantpartner).
- Vincentiusvereniging -> een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die, uitgaande van het gedachtegoed van Vincentius a Paulo, op wil komen voor de kwetsbaren in onze samenleving.
- De Soepbus -> een initiatief van het Leger des Heils, trekt een aantal keer per week er op uit om dak- en thuisloze mensen te voorzien van soep, koffie, brood, warme kleding en dekens.
- FairVenlo -> organisatie voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en wereldburgerschap in Venlo.
- De Solidariteitsmaaltijd -> verzorgt eenvoudige maaltijden die iedere woensdag in het voorportaal van de JK worden aangeboden aan dak- en thuislozen.
- De Praaggroep -> bestaat uit een 7-tal gezinnen in de regio van Venlo die met evenzoveel gezinnen in Tsjechië contact hebben. Het uitwisselingsverband (om de twee jaar) is opgericht vanwege het oost-west contact voor de val van de muur (nov. 1989).
- Emmaus Feniks -> Organisatie voor maatschappelijk werk in Tegelen. Om naast hoop te geven, duidelijk te maken dat een mens uit zijn ellende kan ontwaken en opnieuw kan beginnen met een volgend, een nieuw deel van zijn leven.
- Stichting Leergeld Venlo -> Stichting Leergeld Venlo probeert te voorkomen, dat kinderen niet aan verplichte binnenschoolse of buitenschoolse activiteiten kunnen deelnemen vanwege het inkomen van de ouders.

### Statuten

De doelstellingen van de Stichting Vrienden van de JK zijn vastgelegd in de statuten. De jongste versie daarvan stamt van juli 2017.

### Doelstelling en achtergronden

Even stilstaan.....

Het is goed van tijd tot tijd even stil te staan bij het leven dat je leidt, bij het wel en wee van jezelf en dat van anderen. Dit kan bij ons in de Jongerenkerk.

Waar gaat het om?

Wij laten ons inspireren door verhalen en gebeurtenissen van toen en nu. Door mensen die door God zijn erkend en herkend zoals Jezus van Nazareth. Je kunt nieuwe ervaringen opdoen en een relatie leggen naar je dagelijkse leven met alle ups en downs.

Ons streven is mensen bewust te maken van en aan te zetten tot meer betrokkenheid bij de samenleving. Dit doen we door maatschappelijke activiteiten binnen en vooral buiten onze gemeenschap te organiseren en door te voeren. De zorg voor en het medeleven met kwetsbare mensen willen we niet alleen met woorden, maar vooral met daden invullen.

## Beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk 2025-2028

Delen wat je hebt..... delen wat je bent.....

Wie bezoeken de Jongerenkerk?

Onze gemeenschap bestaat uit ongeveer 150 mensen, jong en oud, uit Venlo en omgeving. Wij zijn ontstaan in de jaren zestig toen de jongeren eigen vieringen gingen opzetten. Inmiddels zijn de jongeren van toen ouder geworden en is er een fijne gemeenschap overgebleven, bestaande uit ouderen, jongeren en kinderen. De vieringen spreken aan; velen doen mee. Wij zijn eigentijds, inspirerend en nog steeds vernieuwend actief. Met gebeden en liederen die iedereen kan beleven. De teksten zijn elke week nieuw. Wij houden ons ook bezig met de nieuwe religiositeit en spiritualiteit. Jouw eigen mening en opvatting kan worden getoetst aan de uitgangspunten die mensen door de eeuwen heen geleid en begeleid hebben. Jij maakt deel uit van de schepping en dat voel je.

Waar zijn wij bij betrokken?

Zang en muziek - solidariteitsmaaltijd - schuldhulpmaatje - nood-en daklozenhulp – alleenstaanden ontbijt – netwerk Bindkracht – douchegelegenheid arbeidsmigranten en daklozen – de soepbus – Vincentius vereniging – Fair tradegroep .

Maar ook buiten de gemeenschap zijn wij actief in o.a.

Vluchtelingenproblematiek – Amnesty International – Wereldwinkel – Leger des Heils – Stg.Barka – Ketenoverleg dak en thuislozen – Stg. 't Groenewold – Fair Venlo .

Vieringen:

Elke zondag is er een viering om 10.00 uur. Er zijn ook vieringen die geleid worden door mensen uit de gemeenschap en door de Taizé groep. Natuurlijk zijn er speciale vieringen op feestdagen, zoals Kerst, Pasen, (Witte donderdag en Goede vrijdag) en Pinksteren.