

inhoud

- 01 Agenda december 2024 9 januari 2025
- 02 Vieringen in december 2024 en januari 2025
- 04 Adventsactie Solidaridad
- 06 Sinterklaas in de Jongerenkerk
- 07 Kerstwens - *Hub van den Bosch*
- 08 Kerst- en Nieuwjaarsgedachten
- 11 Verslag Breed Overleg
- 15 Verjaardagen in december
- 16 Koffiebijdragen oktober 2024
- 16 Kerstkaart 2024
- 17 Kerstwens en uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting
- 17 Extra collecte voor de Jongerenkerk
- 18 Terugblik
 - 18 Oktober - wereldmissiemaand
 - 18 2 November - Nacht der Zielen
 - 20 3 november - Allerheiligen en Allerzielen
- 21 De os en de ezel
- 22 Praktische informatie

JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur



agenda december 2024 - januari 2025

DECEMBER 2024

- 01 10.00 u. JK-zondagviering - *Sinterklaas en 1^e Advent*
- 08 10.00 u. JK-zondagviering - *2^e Advent*
- 13 10.00 u. Kerstbomen in JK
- 15 10.00 u. JK-zondagviering - *3^e Advent*
- 22 10.00 u. JK-zondagviering - *4^e Advent*
- 24 18.00 u. **Familie-Kerstviering**
- 24 21.30 u. Klein kerstconcert - *JK-Koor en JK Bigband*
- 24 22.00 u. **Kerstavondviering**
- 25 10.00 u. **Kerstviering 1^e Kerstdag**
- 25 16.00 u. **Kerstviering** voor dak- en thuislozen en arbeidsmigranten
- 25 17.00 u. Kerstmaaltijd voor dak- en thuislozen
- 29 10.00 u. JK-zondagviering - *45-jarig huwelijk*

JANUARI 2025

- 01 **11.00 u.** JK Nieuwjaarsviering
- 05 10.00 u. JK-zondagviering
- 05 11.00 u. NIEUWJAARSONTMOETING (*in voorportaal, tot 13.00 u.*)
- 12 10.00 u. JK-zondagviering
- 19 10.00 u. JK-zondagviering
- 26 10.00 u. JK-zondagviering

Jullie ritueel, jullie uitvaart.

Maak van het afscheid een gedenkwaardig moment,
precies zoals jij het graag wil. Ongeacht waar je verzekerd bent.

www.vanderlaan-uitvaart.nl – 077-3874141



vieringen december 2024 - januari 2025

V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 1 december 2024, 10.00 uur

Sinterklaas en 1e Advent

Woord- en communiedienst

- V. Truus van der Heijden en Hub van den Bosch
A. Henneke en oud-communicanten
♪ JK-koor

Zondag 8 december 2024, 10.00 uur

2e Advent

Eucharistieviering

- V. Ruud Willemsen
A. Max Görtjes
♪ JK-koor

Zondag 15 december 2024, 10.00 uur

3e Advent

Viering in de stijl van Taizé

- V. Taizégroep JK Venlo
♪ Marion Sprenger en Tomo Babic + samenzang

Zondag 22 december 2024, 10.00 uur

4e Advent

Woord- en communiedienst

- V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
♪ Hans Cuppen (*zang*)

Dinsdag 24 december 2024, 18.00 uur

Familiekerstviering

Woord- en communiedienst

- V. Truus van der Heijden en Hub van den Bosch
A. oud-communicanten en Henneke Roox
♪ Samenzang en Gé op piano

21.30 u. Klein Kerstconcert door het JK-Koor en de JK Bigband

Dinsdag 24 december 2024, 22.00 uur

Kerstavondviering

Woord- en communiedienst

- V. Hub van den Bosch
A. Max Görtjes
♪ JK-koor en JK Bigband

Woensdag 25 dec. 2024, 10.00 u.

1e Kerstdag

Eucharistieviering

- V. Ruud Willemsen
A. Geert van Zitteren
♪ Triple Quartet

Woensdag 25 dec. 2024, 16.00 uur

Kerstviering Dak- en Thuislozen

Woord- en communiedienst

- V. Hub van den Bosch
A. *nog niet bekend*
♪ cd-muziek

Donderdag 26 december 2024

Tweede Kerstdag

GEEN VIERING

Zondag 29 december 2024, 10.00 u.

45-jarig huwelijksjubileum Marieke en Harry van Heijst

Woord- en communiedienst

- V. Hub van den Bosch
- A. familie van Heijst
- ♪ Triple Quartet

Woensdag 1 januari 2025, 11.00 uur

let op begintijd !

NIEUWJAARSDAG

Woord- en communiedienst

- V. Hub van den Bosch
- A. Marlein Vaessen
- ♪ JK-koor

Zondag 5 januari 2025, 10.00 uur

DRIE KONINGEN

Eucharistieviering

- V. Ruud Willemsen en Hub van den Bosch
- A. Max Görtjes
- ♪ JK-koor

Aansluitend

NIEUWJAARSONTMOETING

Zondag 12 januari 2025, 10.00 uur

Woord- en communiedienst

- V. Hub van den Bosch
- A. Gerard Linssen
- ♪ JK-koor

Zondag 19 januari 2025, 10.00 uur

Woord- en communiedienst

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort en Erna Schreurs
- ♪ Piet Hegger

Zondag 26 januari 2025, 10.00 uur

Woord- en communiedienst

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- ♪ Spirit of Love



Solidaridad Adventsactie 2024

Steun de vrouwelijke theeboeren met productie van eigen thee



De adventsperiode is een tijd van hoop en een mooie gelegenheid om u met de hele gemeenschap in te zetten voor een goed doel. Solidaridad is enorm dankbaar voor de steun van kerken die we ieder jaar in deze periode mogen ontvangen.

Steun kleinschalige theeboeren

De theeproductie in Indonesië daalt enorm. Door klimaatverandering en concurrerende gewassen is de hoeveelheid geproduceerde thee de afgelopen 20 jaar afgenomen van 162.587 ton naar 137.837 ton. Om thee te kunnen blijven produceren, wordt de rol van kleinschalige theeboeren steeds belangrijker.

Maar wat als je last hebt van klimaatverandering en te lage prijzen? Of te weinig inkomsten hebt om de plantage te onderhouden én je kinderen een opleiding te geven?

Met de steun van uw gemeenschap kunnen wij theeboeren helpen zich aan te sluiten bij een collectief. Met het theemerkt Teh nDeso, kunnen zij hun eigen thee produceren en direct verkopen op lokale markten en in winkels in grote steden als Bandung, Solo en Yogyakarta. Hierdoor stijgt hun inkomen en komen ze op eigen kracht uit de armoede

Door de verkoop van eigen thee stijgt het inkomen van de theeboeren.

Thee uit eigen dorp

Om deze kleine theeboeren te steunen heeft Solidaridad samen met Business Watch Indonesia (BWI) een collectief opgericht. Met dit initiatief geeft Solidaridad kleinschalige theeboeren de kans om gezamenlijk eigen thee te produceren én te verkopen onder het merk Teh nDeso (deso betekent "dorp" in de lokale taal). Het heft in eigen hand nemen dus!

Susi (links op de foto) is hoofd van twee boerengroepen in het district Banjarnegara:

"Teh nDeso geeft vrouwen zoals wij de mogelijkheid om producten te verkopen in restaurants, winkels en eetstalletjes."



Het succes van Teh nDeso

De thee van Teh nDeso wordt door de boeren direct verkocht op de markt en in lokale winkels. Dit heeft de vraag naar de thee aanzienlijk laten toenemen. Inmiddels zijn er zo'n 900 vrouwelijke theeboeren die hun producten op deze manier verkopen in grote steden als Bandung, Solo en Yogyakarta. Daarnaast hebben alle producten QR-codes met informatie over de oorsprong van de thee, de theeboeren, de teeltpraktijken en de milieuvoordelen van het ondersteunen van lokale

theeboeren. Zo weten mensen precies waar deze thee vandaan komt. En dat werkt. Het gemiddelde inkomen is gestegen met 15 tot 25% en de verkoop is gestegen van 5-10 ton naar meer dan 150 ton per jaar!

"Ik word niet langer gezien als een simpele landarbeider. Door me aan te sluiten bij het Teh nDeso-initiatief, kan ik nu een goede opleiding voor mijn kinderen betalen en garanderen."

Aldus Watini, een theeboer uit het dorp Bedana in Midden-Java. Ze gebruikt haar maandelijkse inkomsten voor haar gezin en om leningen terug te betalen.

Van harte aanbevolen om in de Adventstijd te delen wat we hebben met de theeboerinnen in Indonesië.

Dank daarvoor!

Sinterklaas in de Jongerenkerk

zondag 1 december 2024



Op zondag 1 december 2024, de 1e zondag in de Advent, zal Sinterklaas onze Jongerenkerk bezoeken.

We hopen dat veel grote, maar vooral ook kleine mensen aanwezig zullen zijn om de Goedheiligman welkom te heten in ons midden.

Het thema in deze viering is 'eerlijke thee en Sinterklaas'. Dat sluit aan bij de adventsactie van Solidaridad, die dit jaar bestemd is voor de vrouwelijke theeboeren in Indonesië. Op een kindvriendelijke

wijze zal het thema uitgewerkt worden en Sinterklaas zal daar wat goede woorden over spreken tot groot en klein.

Of je nu groot of klein bent, het sinterklaasfeest is er voor iedereen.
Weet dus: ook jij bent welkom!

Kerstwens

Op de kerstkaart van de Jongerenkerk 2024 staat de tekst:

**Fluister dan dat je gelooft,
in een fonkelnieuw begin,
dat Hij weer geboren wordt
ergens dichtbij als een kind.**

**Tafels vol gezelligheid,
warmte, licht, geborgenheid.
Kerstmis dat zit binnenin
in een hemels nieuw begin.**

Ja, we zijn onderweg naar het feest van de geboorte van een Kind dat de naam Jezus zal krijgen. Die naam betekent: God redt!.

Een Kind, klein, kwetsbaar, teer, dat ons 2000 jaar geleden maar ook elk jaar weer een boodschap brengt van vrede, liefde en gerechtigheid. En we kunnen en mogen ons de vraag stellen: hoe vaak nog, hoe vaak nog zullen we Kerstmis moeten vieren eer wij die boodschap daadwerkelijk omhelzen. Wanneer durven we en gaan we geloven in een fonkelnieuw begin, waarin wij voorgoed oprecht mens en medemens worden van elkaar en met name van hen die de klappen opvangen van ons gedrag. De wereld is verre van perfect en zal ook wel nooit perfect worden en zijn. Maar de vraag is: wat willen wij denkend aan een nieuw, ja een fonkelnieuw begin proberen te veranderen aan onszelf opdat die vrede, gerechtigheid en liefde beklijft in onszelf en in de kleine wereld om ons heen om zo verder te kunnen groeien.

Kerstmis, hoort eigenlijk niet alleen een feest van uiterlijkheden, pracht en praal en mooie woorden te zijn. Kerstmis, het kerstgevoel, hoort binnen in ons te zitten. In ons hart, in ons denken en voelen, ons doen en laten. Waar Kerstmis niet beklijft, blijft het een feest waarin sfeer en gezelligheid, uiterlijk vertoon blijken. Het Kind kan daarin niet tot wasdom komen en zijn boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid vervliegt zodra de sfeer verdwijnt, als wij de versierselen van Kerst weer in de dozen stoppen tot volgend jaar.

Je hoeft het niet van de daken te roepen. Ik gun je dat je het fluistert, dat je fluistert dat je gelooft. Gelooft dat het kan dat Hij weer geboren wordt in jou en mij, in mensen om ons heen, in onze harten: teer en kwetsbaar. En dat wij de moed en de kracht hebben Hem te koesteren en door te laten dringen tot binnenin en dat Zijn Boodschap een goede voedingsbodem vindt in ons, binnenin: een Hemels nieuw begin.

Zalig Kerstmis.

Hub van den Bosch

-Kerst- en Nieujaarsgedachten

Voor jou (kerstwens)

Er was een jong stel in Bethlehem
Een kind kwam, ze dachten dat is Hem
Haast niet te geloven
Zoveel heil van boven
Maar ook dit jaar hoor je weer zijn
stem!

Luister maar, naar de stem in je hart!

José van Rosmalen

Romantiek van Kerst

De romantiek van Kerst.
Is toch wel een heel klein wonder.
De romantiek van Kerst.
Maakt ons leven heel even bijzonder.

Ons jachtige leven haalt even adem.
De tijd lijkt stil te staan.
Mijmeringen over het voorbije jaar.
Toekomstplannen voor de weg te gaan.

De kerstboom staat,
de kaarsjes branden.
De beste wensen uitgesproken
voor het nieuwe jaar.

Vrede

Al vind je er geen bal aan
Al kan die boom je gestolen worden
Al denk je wat moet ik met die
romantiek
Al denk je alweer zo'n kerstkaart

Toch wil ik het erop wagen
Toch wil ik iets tegen je zeggen
Toch hoop ik iets voor je
Dat je vrede hebt met je zelf!

José van Rosmalen

En we beseffen dat dit Kerst bijzonder
maakt:
we hebben even, heel even maar,
weer aandacht voor elkaar?

Die rust, die tijd,
die interesse, die warmte.
Eigenlijk kunnen we toch nooit zonder?
Als we dat weten vast te houden.
Is de romantiek van Kerst
niet een klein,
maar juist een heel groot wonder?



NIEUWJAARSGEDACHTEN

Gelukkig 2025

Godschalk Ludo

Het gevoel van kerst en nieuwjaar is echt wel heel bijzonder.
Dat intense gevoel van zorgzaamheid, liefde verdraagzaamheid,
verlangen en romantiek voelt in hart en ziel zo heel bijzonder.
hou het vast en gebruik het want er zijn er zoveel die het nodig hebben .
koester het, gebruik het en verwonder,
dit is het echte hemelse wonder.
Gelukkig 2025. Ik wens het je.

Zijn Licht in ons

Petra Groeneveld

Gods zegen in het nieuwe jaar
God met ons dat Hij ons spaart
voor ziekte rampen en gevaar
dat Hij ons daarvoor bewaart

Gods zegen in het nieuwe jaar
dat Hij ons kracht wil blijven geven
als zorgen ziekte ons omringen
toch van Zijn liefde zingen

God met ons en Zijn Licht in ons
het duister mag verdrijven
God met ons kom Immanuël
Uw licht mag blijven schijnen

Beste wensen

Mieke Vermeire

Beste wensen voor het nieuwe jaar
met heel veel
lente "hoop"
zomerse "warmte"
herfst "geluk"
winterse "geborgenheid"



Nieuwjaar

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met je mooiste kleren aan
Dat is wel erg gezellig
Maar je hebt er niet veel aan

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een grote zak vol goud
Maar dat heeft weinig waarde
Als niemand van je houdt

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een lekker glaasje wijn
Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet iets beters zijn

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met 'n heel erg mooi gedicht
Maar het beste is altijd nog:
Begin met een blij gezicht!

2025

De allerbeste wensen voor 2025
Dat elke nieuwe dag
Jullie vrede geven mag
En bergen van geluk
Een heel jaar aan één stuk
Veel liefde voor elkaar
Een ongelooflijk goed jaar!



Breed Overleg 10 november 2024 verslag



Op zondag 10 november 2024 was aansluitend aan de dienst in het Voorportaal in de Jongerenkerk een BREED OVERLEG.

Verslag:

Aanwezig: 33 mensen

Afmeldingen: Piet Linders, Ruud Willemsen, Hannie en Bert Kort, Martin Huizinga, Patricia en Hans Spee.

Opening door de voorzitter

Gerrie Gijsen, voorzitter van de stichting Jongerenkerk Venlo, heet iedereen van harte welkom.. Fijn dat jullie er zijn. Geweldig hoe jullie, wij, als gemeenschap het doen en zeker in dit 60ste seizoen.. We hebben er met zijn allen iets moois van gemaakt. En we doen dit met zijn allen: bezoekers, medewerkers, pastoraal team en bestuur. Ieders bijdrage doet er toe.

Mededelingen vanuit het bestuur

Na de mooie welkomstwoorden waarin Gerrie iedereen bedankt voor haar of zijn inzet geeft ze het woord aan Jan Lammerse, penningmeester van de stichting Jongerenkerk Venlo.

Financiën Jongerenkerk Venlo

Jan Lammerse meldt dat we er goed voorstaan in het 60ste seizoen. De financiële situatie is goed. We kunnen sowieso 3 jaar de positie van de pastor garanderen. Dit alles komt mede door ieders bijdrage jaarlijks, maandelijks en in de collectegelden.

Daarnaast is er onlangs weer een subsidieaanvraag weggegaan naar de gemeente voor 3 jaar en daarvan krijgen we in december de uitslag of deze gehonoreerd wordt.

Verder kan daar waar er een tekort ontstaat de Stg. Vrienden bijspringen.

Energie:

door de vieringen in de koudste periode afgelopen jaar in het Voorportaal te houden als ook repetities van de Big Band hebben we de kosten voor energie, maar ook de belasting van het milieu door besparing op gas flink kunnen drukken.

Opheffen Interkerkelijk Service Centrum

Per 1 juli 2024 is het ISC opgeheven vanwege veranderde regelgeving. Sinds die datum is de pastor van de Jongerenkerk rechtstreeks in dienst van de stichting Jongerenkerk Venlo.

Deelname aan vele initiatieven

Vanuit deze Jongerenkerk is er een grote betrokkenheid bij tal van initiatieven in de samenleving van Venlo. Het is teveel om op te noemen. Maar dank daarvoor aan ieder die op welke wijze dan ook zich daarvoor inzet. Zo geven we in het dagelijkse leven handen en voeten aan die Boodschap van Jezus.

Mededelingen vanuit pastoraal team e.d

Hub meldt dat in verband met 60 jaar Jongerenkerk Venlo bestuur en pastoraal team gezamenlijk vergaderen. Er staan in dit jaar diverse activiteiten op de agenda. Daarvoor is er in de Jongerenkerk een kalender waarop de diverse activiteiten vermeld staan. Verschillende activiteiten zijn er al geweest in september en oktober en de laatste was op 2 november: de nacht der Zielen.

De komende weken staat in ieder geval de aanwezigheid van De Hermenie op de kalender.

In het nieuwe jaar, maar daar zal Marieke straks iets meer over vertellen, staan er verschillende mensen die in het verleden hier vaker gezongen hebben op de kalender om vieringen op te luisteren. Op zondag 16 februari is dat Judith Weusten en op zondag 6 april is dat Bert van den Bergh, die in de beginjaren ook betrokken was bij de Jongerenkerk Venlo.

Tentoonstelling 'Heel de Schepping'

In april 2025 komt er een tentoonstelling van 17 werken met als thema 'Heel de Schepping' naar de Jongerenkerk. Dat is aansluitend bij de maand september, waarin de Laudato Si met aandacht voor de Schepping en eerbied daarvoor centraal stond. Wellicht doen we dan ook een beroep op vrijwilligers om de Jongerenkerk ook in die tijd regelmatig open te stellen voor mensen die

de tentoonstelling willen bezichtigen. In het begin van 2025 zal daar in de JK Jouw Kerk aandacht aan besteed worden.

Vieringen in het Voorportaal

Jan vertelde er al over dat we door de vieringen in het Voorportaal te houden veel aan energiekosten maar ook het milieu veel hebben gespaard aan kosten en uitstoot. Dat zal ook in de koudere periodes deze maanden weer gebeuren. Soms lenen vieringen zich daar niet voor, zoals straks als De Hermenie komt of met Sinterklaas en Kerstmis.

Communicanten

Helaas hebben we dit jaar geen communicanten. Er was een aanmelding maar dat wil je niet voor de communicant zelf en voor de voorbereiding, want dat is een groepsgebeuren. Toen die zich in de eigen parochie had aangemeld kwam er een tweede. Maar de ouders hadden geen zin om de aanmelding in de eigen parochie van de eerste communicant weer terug te draaien. Helaas, dus in dit 60ste seizoen geen communicanten.

60 jaar Jongerenkerk Venlo:

Marieke: straks zullen we hier op de televisie een overzicht geven in beeld van de afgelopen 10 jaar. De foto's die jullie zien zijn gemaakt door Maria van Duinhoven die jullie in de vieringen vaak foto's zien maken. Er volgt een applaus voor Maria.

Op de foto's zie je ook hoe belangrijk de ontmoeting met elkaar op de zondagen en bij andere gelegenheden is voor deze gemeenschap.

Tentoonstelling 60 jaar Jongerenkerk Venlo

Daarnaast zal ook aansluitend aan de tentoonstellingsdoeken die gemaakt zijn voor het 50-jarig bestaansfeest van de Jongerenkerk uit de vele foto's een doek gemaakt worden van de laatste 10 jaar. Deze tentoonstellingsdoeken zullen we straks in de Jongerenkerk zetten.

Muzikanten op zondagen

Marieke geeft aan dat Judith en Bert al gepland zijn, maar dat ze nog bezig is met andere mensen die met regelmaat in de Jongerenkerk muziek maken. Wanneer daar nieuwe afspraken over gemaakt zijn verschijnen deze op de kalender.

In gesprek met de gemeenschap *n.a.v. gedane mededelingen en andere in de gemeenschap levende vragen, suggesties en opmerkingen*

Er komen geen vragen.

Er wordt nog medegedeeld dat op zondag 18 mei 2025 de officiële viering zal plaatsvinden van 60 jaar Jongerenkerk Venlo.

Hier in de Jongerenkerk wordt dan geen reguliere viering gehouden maar wordt Ave Eva uitgevoerd. Vergelijkbaar met 'Kerstzinnig' dat bij 50 jaar Jongerenkerk Venlo is uitgevoerd. Hub geeft aan dat m.n. alle assistenten/lectoren als voorgangers deze datum vrij dienen te houden omdat er veel lezers nodig zijn. Daarnaast zingen Triple Quartet en JK-koor samen in Ave Eva.

Verder verwijst Hub nog naar zondag 23 maart 2025 dan is er een korenmiddag van Triple Quartet en JK-koor samen met Koninklijke Zangvereniging Venlo die in 2025 haar 125-jarig bestaansfeest viert.

Henk Linders:

Henk merkt nog op dat Bert van den Bergh in de tijd dat we 5 mei-festiviteiten organiseerden ook zijn bijdrage daaraan heeft geleverd bij bijeenkomsten in Domani.

Tevens verheugt het Henk dat de Jongerenkerk nog zo'n levendige gemeenschap is en goede vooruitzichten heeft.

Gerard Linssen:

Er wordt gevraagd of we iets van Gerard weten die op weg is met de fiets naar Rome. Tiny Cornelissen geeft aan dat Gerard elke week ongeveer een kaart stuurt naar het DAC. Laatste bericht is dat hij in Italië is en de laatste kaart was afgestempeld in Napoli.

Hub geeft aan dat hij telefonisch niet bereikbaar is maar dat Gerard op de kaarten vermeld dat het goed met hem gaat. Onderweg heeft hij wel in het begin veel regen gehad.

Op dinsdag 12 november 2024 kreeg ik (Hub) het bericht dat hij nu in Pisa is.

Nog een laatste opmerking: er kwam nog een vraag naar een verslag van deze bijeenkomst. Dat verslag verschijnt in de JK Jouw Kerk van december 2024.

Afsluiting door de voorzitter

Rond 11.30 uur, een kort Breed Overleg dus, sluit Gerrie af door iedereen nogmaals te bedanken voor de aanwezigheid en inbreng.

Daarna werd de fotopresentatie, gemaakt door Marieke, waarvoor hartelijk dank natuurlijk, gestart. Deze zal de komende tijd draaien in het Voorportaal of soms op het grote scherm in de Jongerenkerk.

Verslag: Hub van den Bosch

Verjaardagen in december

- 01 dec. Marja Görtjes, *organisatiegroep planning koren, muziek, assistenten en lectoren*
- 02 dec. Marie-José Oosterwaal
- 02 dec. Anita Keunen *Triple Quartet*
- 04 dec. Marieke van Heijst *Triple Quartet/ bestuur JK*
- 06 dec. SINTERKLAAS
- 07 dec. Peter Verhoeckx *assistent/Triple Quartet*
- 11 dec. Dries Verhoeckx *dirigent JK-koor/JK Big Band/Triple Quartet*
- 22 dec. Antoine Lauwerijssen *lid JK-koor*
- 25 dec. JEZUS VAN NAZARETH
- 27 dec. Tonnie Meelkop *Triple Quartet*
- 31 dec. Brigitte Oude-Kempers
- 31 dec. Mirelle Gadiot *Praaggroep*



koffiebijdragen oktober 2024

06-10: € 21,40
27-10: € 12,60

13-10: € 12,50

20-10: € 16,80

prijsafsprak koffie : kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,70
bijlage (koekjes) gratis

d.d. 1 november 2024
Martin Huizinga

kerstkaart 2024

Sinds zondag 10 november 2024 is in de Jongerenkerk de kerstkaart 2024 te koop.
De opbrengst is voor onze eigen Jongerenkerk.

De kosten zijn:

| | |
|------------|-----------|
| 1 kaart | 1,00 euro |
| 5 kaarten | 4,00 EURO |
| 10 kaarten | 7,00 EURO |

Op de ommezijde van deze pagina ziet u de afbeelding op de voorkant van de kerstkaart.
De tekst op de linker binnenzijde vindt u pag.7.

De ruimte op de rechter binnenzijde is vrijgelaten voor uw eigen tekst.



kerstwens en uitnodiging

*Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo wensen eenieder
een zalig Kerstmis
en
een voorspoedig 2025*

*Van harte nodigen wij u uit
voor de Nieuwjaarsontmoeting
op zondag 5 januari 2025
aansluitend aan de viering van 10.00 uur*

extra collecte

Met de kerstdagen, 24 en 25 december 2024, zal na afloop van de diensten weer een extra collecte gehouden worden voor de Jongerenkerk. Bij het verlaten van de kerkruimte zullen mensen met mandjes bij de glazen deuren klaarstaan om uw bijdrage aan onze kerk te ontvangen.

Geef wat je missen kunt, het is voor het voortbestaan van deze gemeenschap.

Van harte aanbevolen!



oktober - wereldmissiemaand



In de Wereldmissiemaand stonden we stil bij en ging onze aandacht uit naar Ursula Rakova en Helen Hakena. Deze vrouwen nemen het voortouw in hun gemeenschap om klimatologische gevolgen aan te pakken in Papoea Nieuw-Guinea.

De opbrengst bedroeg: **245,00 euro**

2 november - Nacht der Zielen

Op zaterdag 2 november 2024 vond de Nacht der Zielen plaats. Het was de 20ste keer en het thema was: Geest-verwanten.

Het was een bijzondere Nacht der Zielen omdat het tevens de laatste keer was dat we deze vanuit de Stichting Prisma zouden organiseren. De stichting Prisma begon in 2000. In 2000 werd de eerste Nacht der Zielen georganiseerd en ontstond de

samenwerking LINT: een verband dat door heel Limburg een Nacht der Zielen organiseerde op 2 november en wel in Wittem, Roermond Kapel in 't Zandt en in Venlo

Nu 20 jaar later hebben we besloten dat we geen stichting nodig hebben voor het organiseren van een Nacht der Zielen, evenals voor het organiseren van Heilige Huisjes Tochten. Stichting Prisma deed dat ook in samenwerking met de dekenale MOV-groep Venlo in de Vastentijd en met partners uit de Werkgroep Joden-Christenen-Moslams in de Vredesweek.

De Nacht der Zielen 2 november 2024 was dan ook een bedankje voor de steun in de afgelopen 24 jaar. We begonnen met het aanbieden van een broodmaaltijd, waarna we de film Coco draaiden.

Het was een sfeervolle en ingetogen bijeenkomst.

Namens de stichting Prisma willen we ook de stichting Jongerenkerk Venlo bedanken dat wij telkenmale welkom waren in de kerk voor de vele keren dat we daar de Nacht der Zielen gevierd hebben.

Namens stichting Prisma:

Piet Linders, Erna Schreurs en Hub van den Bosch





3 november - Allerheiligen / Allerzielen

Op zondag 3 november 2024 herdachten we hen van wie we afscheid moesten nemen tussen 5 november 2023 en 3 november 2024 en die stonden opgetekend in het Boek van de Gemeenschap.

In een goed gevulde Jongerenkerk werden hun namen genoemd en lichtjes door nabestaanden voor hen ontstoken.



de os en de ezel

Waarom staan er een os en een ezel bij de kerststal? Deze uitleg werd in klooster Wittem gegeven bij een mooie expositie van kerststallen.

Tekst op het tegeltje (vertaald in het Nederlands):

"De os kent zijn baas en de ezel de voerbak van zijn heer.

Maar Israël kent mij niet."

Een tekst uit de profeet Jesaja (Jes. 1,3).

Op grond van deze tekst hebben os en ezel een plaatsje gekregen in de traditionele kerststal, als 'trouwe gelovigen'.

In het Gerardus Magazine van klooster Wittem stond het volgende verhaal, dat hierop aansluit:

Hoewel ze in het evangelie helemaal niet voorkomen, zijn de os en de ezel de eerste figuren die Franciscus in zijn levende kerststal opnam. Hij greep daarmee terug op een tekst van de profeet Jesaia, die zegt: "Een os kent zijn eigenaar, een ezel de kribbe van zijn meester, maar Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip" (Jes.1,3). De os (een rein dier) wordt soms ook gezien als beeld van het jodendom en de ezel (een onrein dier) als beeld van de heidenen. Dat Jezus tussen de os en de ezel geboren werd, is een teken dat hij voor alle mensen gekomen is. Daar komt nog bij dat een os in het Hebreeuws 'sjoor' en in het meervoud 'sjoriem' (schorem) wordt genoemd. Een ezel is in het Hebreeuws 'wechoor' en in het meervoud 'wechamoriem'. Sjoriem-wechamoriem is in het Nederlands schorriemorrie geworden, uitschot. De laagste sociale klasse leerde Jezus als eerste kennen.



Tekst op het tegeltje (vertaald in het Nederlands):
"De os kent zijn baas en de ezel kent de voerbak van zijn heer.
Maar Israël kent mij niet."
Een tekst uit de profeet Jesaja (Jes. 1, 3).
Op grond van deze tekst hebben os en ezel een plaatsje
gekregen in de traditionele kerststal, als 'trouwe gelovigen'.

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: info@jkvenlo.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flügggen, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA 0414 1432 99



Stichting Vrienden

van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

06 - 453 725 74

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting

Vrienden

NL41RABO 0173 8028 50



JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 29 december 2024.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 15 december aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.